

I. CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI

NÔNG NGHIỆP

Thứ hai, ngày 12.7.2010 số 137(3506).

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng thị sát "chảo lửa" Thanh Hóa, Hà Tĩnh



Thứ trưởng (thứ hai từ phải sang) và đoàn công tác kiểm tra tình hình hạn hán ở Như Thanh - Thanh Hóa.

Cuối tuần qua Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng và lãnh đạo Cục Trồng trọt lại vào Bắc Trung bộ- nơi mà cách đây chỉ 1 tuần Cục Trồng trọt vừa vào kiểm tra công tác chống hạn theo lệnh của Bộ trưởng Cao Đức Phát. Điều này cho thấy "chảo lửa" Thanh - Nghệ - Tĩnh đang hết sức nóng khi mà đã mấy tháng nay cả khu vực không có mưa, cái nóng thường xuyên mấp mé 40 °C và gió Lào quần đảo liên tục. Đặc biệt Thanh Hóa và Nghệ An chiếm một diện tích lúa khá lớn của cả miền Trung, hạn hán và hệ lụy tiếp theo là mất mùa sẽ đe dọa đời sống hàng chục triệu nông dân nơi đây. Nhiều cánh đồng đất nở trắng trong khi mùa vụ ở Bắc Trung bộ đang dần khép lại.

Đến Thanh Hóa, Thứ trưởng đi thẳng xuống các huyện trọng điểm hạn Nga Sơn, Hà Trung và Như Thanh. Tại 3 huyện này diện tích lúa đã cấy thiếu nước tưới dường một cách nghiêm trọng đã lên tới gần 20 ngàn ha. Ngoài ra toàn tỉnh còn gần 30 ngàn ha đất lúa chưa cấy được và có gần 12 ngàn ha lúa mùa, 8 ngàn ha ngô chết do thiếu nước. Như Thanh có 91/97 hồ, đập bị

khô cạn nước, người và xe máy có thể đi lại được ở lòng hồ như trên bờ. Chẳng hạn như hồ Mộng Lâm dung lượng nước tưới đủ cho 820 ha lúa vụ mùa nhưng hiện đã thành hồ chết. Chủ tịch UBND huyện Như Thanh cho biết: "Lịch sử hồ Mộng Lâm chưa bao giờ cạn kiệt như năm nay. Như Thanh có số lượng hồ đập nhiều nhất tỉnh Thanh song sự đầu tư nâng cấp, sửa chữa hàng năm quá ít".

Vì vậy có một vấn đề không chỉ Chủ tịch UBND huyện Như Thanh mà nhiều huyện khác của Thanh Hóa đều kiến nghị với Bộ NN-PTNT là Bộ cần quan tâm đầu tư hơn nữa đến hệ thống hồ, đập miền núi. Làm việc với lãnh đạo tỉnh và ngành nông nghiệp Thanh Hóa, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đề nghị Thanh Hóa tiếp tục chủ động trích kinh phí dự phòng để bố trí một số giống cây trồng ngắn ngày, thích hợp, đặc biệt là giống ngô gieo trồng vào các khu vực không có nước cấy lúa. Thứ trưởng cũng lưu ý với địa phương, từ nay đến 25/7 nếu trời có mưa thì vẫn bố trí cấy lúa trên những diện tích đất lúa, hạn chế đến mức tối đa việc bỏ hoang ruộng.

Rời "chảo lửa" Thanh Hóa, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cùng đoàn công tác Bộ NN-PTNT vào các huyện Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Vũ Quang, Hương Sơn... được đánh giá là những địa phương hạn nặng của Hà Tĩnh. Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Hà Tĩnh, nắng hạn kéo dài nhiều tháng đã vượt quá sức chịu đựng của con người, vật nuôi cũng như cây trồng khiến gần 20 nghìn ha lúa, hoa màu có nguy cơ mất trắng. Bưởi Phúc Trạch là cây chịu hạn khá nhất mà năm nay cũng héo đọt, rụng quả. Ông Trần Minh Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trên 300 nghìn người dân đang thiếu nước, nhất là vùng núi cao không tìm đâu ra nước.

Đặc biệt 85% các hồ đập vừa và nhỏ của Hà Tĩnh đã cạn kiệt, 70% các trạm bơm bị treo vôi, nước mặn ở sông La tiếp tục dồn đuổi nước ngọt lẫn sâu vào các con sông với nồng độ mặn gấp nhiều lần cho phép. Hà Tĩnh đang dốc toàn lực chống hạn.

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đã động viên, chia sẻ với bà con nông dân Hà Tĩnh, yêu cầu Hà Tĩnh bằng mọi giá phải đảm bảo nước sinh hoạt tối thiểu cho người và trâu bò, gia cầm ở những vùng khó khăn.

VĂN HÙNG - ANH BÌNH

LAO ĐỘNG

Thứ hai, ngày 12.7.2010 số 158/2010(565).

Đừng bắt họ, phải chờ, đợi

■ GIAO HƯƠNG

Lạc trong "cánh rừng" hồ sơ của mấy chục chiến sĩ dân công hỏa tuyến (CSDCHT) huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cung cấp. Tất cả được lập theo hướng dẫn của Bộ LĐTBXH, có cam kết của chính quyền, kết luận tỉ lệ phần trăm thương tật của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh và đã thông báo tới từng người, tôi gắng tìm câu trả lời vì sao đã 5-7 năm rồi chủ nhân những hồ sơ ấy vẫn chưa được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước?

Chiến sĩ dân công hỏa tuyến

Danh xưng tôn vinh ấy của Cục Hậu cần Quân khu Trị Thiên ghi trong bằng khen tặng đồng chí Trịnh Thị Hồng Mão, quê xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, chiến sĩ dân công hỏa tuyến đã có thành tích xuất sắc phục vụ chiến đấu tại mặt trận Trị Thiên năm 1973 (bằng khen số 171/QĐ ngày 27.8.1973, do trung tá Võ Dược ký). Các ông Phan Bảy trú xã Cổ Đàm - nguyên Đại đội trưởng; Nguyễn Ngọc Mỹ trú xã Xuân Lam - nguyên chính trị viên đại đội; Nguyễn Tiến Phương trú xã Cương Gián - nguyên Đại đội phó DCHT huyện Nghi Xuân - là những cán bộ cốt cán chỉ huy trực tiếp, cùng ăn, cùng ở, cùng làm nhiệm vụ với các CSDCHT huyện Nghi Xuân trong thời kháng chiến cứu nước. Họ cùng tôi vào cuộc kiểm tìm.

Tường trình đầy trách nhiệm của các ông viết nên thông điệp: Không thể muộn hơn trong việc giải quyết chế độ ưu đãi đối với CSDCHT đã được giám định, đã có kết luận tỉ lệ phần trăm thương tật, đã thông báo tỉ lệ thương tật đến từng người. Một

phần "cánh rừng" quá vắng hiện lên khá rõ trong tôi qua bức thư tâm huyết ngày 20.6.2010, do ông Phan Bảy viết tay, gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, GD Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh. Chuyện là:

Đầu năm 1972, cuộc kháng Mỹ cứu nước đỉnh điểm của ác liệt, Huyện ủy, UBND huyện Nghi Xuân thành lập một đơn vị DCHT và chỉ định ông Bảy làm Đại đội trưởng, ông Nguyễn Ngọc Mỹ làm chính trị viên, ông Nguyễn Trọng Bình làm Đại đội phó. Thành lập xong, 89 anh chị em quê cùng huyện hành quân vào chiến trường Trị Thiên. Anh chị em tắm đạn, gói bom chuyển tải lương thực, đạn dược vào tuyến lửa và chuyển thương binh, liệt sĩ về tuyến sau. Họ có mặt tại Quảng Trị là "rốn lửa" của chiến trường và khoảng thời gian đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu phục vụ chiến đấu cũng là thời kỳ khốc liệt nhất trong suốt toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam. Địch đánh phá đơn vị nhiều lần, ông Phan Bảy và một số anh chị em trong đơn vị bị thương. Sau ngày ngừng bắn và ký kết Hiệp định Paris (27.1.1973), đại đội DCHT Nghi Xuân tiếp tục làm nhiệm vụ thu dọn chiến trường Đông Hà, Cam Lộ,

Mai Lộc, khai thác gỗ, làm kho tàng tại vùng Ba Gơ, Ba Lòng, Khe Sanh. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cuối năm 1973 đơn vị được lệnh trở về hậu phương.

...và "cánh rừng" thủ tục

Năm 2003, Nhà nước chủ trương chế độ đãi ngộ đối với người có công được hưởng như thương binh, được Phòng LĐTBXH huyện Nghi Xuân hướng dẫn, các CSDCHT kê khai đầy đủ thủ tục giấy tờ theo quy định. Tháng 4.2003 Sở LĐTBXH Hà Tĩnh thụ lý hồ sơ, ngày 17.5.2003 Hội đồng Y khoa tỉnh giám định thương tật, kết quả xếp loại đối với anh chị em DCHT được niêm yết công khai. Năm 2006, sổ xuất hiện thêm bản danh sách mới cũng niêm yết công khai tại các xã. Do có hiện tượng tiêu cực, năm 2009 - nghĩa là 7 năm sau kể từ ngày giám định kết quả thương tật - các CSDCHT chờ sái cổ cò mà chế độ ưu đãi chẳng thấy đâu.

Trong quá trình giải quyết, hồ sơ của 340 đối tượng của huyện Nghi Xuân đã có kết luận tỉ lệ phần trăm thương tật, không hiểu sao lại bị nằm ngoài chính sách ưu đãi với người có



Ông Nguyễn Tuấn Phương - SN 1940, trú xã Cương Gián; Lê Uyển - SN 1950, trú xã Xuân Mỹ; Phan Bảy - SN 1940, trú xã Cổ Đạm.

công? Xin trích nội dung một số CV của các cơ quan chức năng trong cuộc. Bản cam kết của ông Nguyễn Ngọc Mỹ - nguyên Chính trị viên trưởng đơn vị DCHT (kèm danh sách 29 CSDCHT) - cho biết, từ tháng 1.1972 đến tháng 12.1973, họ phục vụ chiến trường B5 thuộc F320, cụm 1 hậu cần B5. Giấy xác nhận của Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh QK IV do đại tá Phạm Văn Danh - Trưởng phòng Quân lực ký cho biết: Căn cứ hồ sơ lưu trữ tại Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường/Bộ Tham mưu - Quân khu 4 về Sư đoàn 320, Bộ Tham mưu QK IV xác nhận: Trong thời gian 1969-1972 Sư đoàn 320 -

Quân đoàn 3 có tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình-Trị-Thiên. Ngày 2.4.1972 Sư đoàn 320 phối hợp với các đơn vị của Sư đoàn 304 đánh chiếm một số căn cứ trên đường 9 (Quảng Trị). Đề nghị các cơ quan có liên quan tạo điều kiện giúp đỡ cho những đồng chí có tham gia chiến đấu tại Sư đoàn 320 - Quân đoàn 3 trong thời gian trên, để giải quyết các chế độ quyền lợi tiếp theo.

CV số 451 ngày 9.2.2010 do Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh ký, về việc giải quyết hồ sơ tồn đọng ghi: Theo báo cáo của Cục Người có công sau khi đã thẩm định hồ sơ của tỉnh Hà Tĩnh, Bộ LĐTBXH đồng ý giải

quyết chế độ đối với 430 trường hợp người hưởng chính sách như thương binh (có danh sách kèm theo). Trong khi CV số 1157 ngày 15.4.2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh do ông Nguyễn Thiện - Phó Chủ tịch tỉnh - ký, gửi Bộ LĐTBXH vẫn thể hiện lúng túng trong cách giải quyết (trích): Sau khi Ban chỉ đạo tỉnh công bố danh sách theo từng loại... thông báo về tận xã, thôn công khai cho các đối tượng biết thì đa số đối tượng không đồng tình, phản đối quyết liệt... Ngày 8.4.2010, hàng trăm người kéo đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề nghị và kiến nghị cơ quan chức năng xem xét. Lý do vì hồ sơ xây dựng đã lâu, đã được cơ quan chức năng cho giám định thương tật, được địa phương rà soát nhiều lần...

Đối với 430 hồ sơ đã được Hội đồng Giám định y khoa kết luận tỉ lệ phần trăm thương tật đã được bộ chấp nhận hồ sơ (nhưng - PV nhấn mạnh) yêu cầu giám định lại, các đối tượng kiến nghị không giám định lại. Lý do nêu ra là: Hồ sơ đã được các cấp xác nhận, giới thiệu giám định và đã có kết quả cụ thể. Hội đồng Giám định y khoa Hà Tĩnh trước đây tuy đã bị kỷ luật, nhưng không phải bị kỷ luật tất cả, đại đa số các giám định viên không bị kỷ luật, kết quả giám định của họ rất nhiều người đủ điều kiện đã được hưởng chính sách.

Những lời tâm huyết

Bức thư tâm huyết của ông Phan Bỉnh tiếp tục cho biết: Sở LĐTBXH vẫn lý do này lý do khác, đưa ra những yêu cầu nào là hồ sơ không hợp lý, nào là người làm chứng không trùng khớp, nào là... và cuối cùng sở trả lại hồ sơ, buộc các đối tượng là CSDCHT phải giám định lại thương tật (!). Suốt 6 năm hy vọng đợi chờ, bỗng đột ngột "được nhận"

cách làm không giống ai, nhiều cựu CSDCHT trong tỉnh đồng loạt phản ứng gay gắt lên tỉnh, lên bộ, lên Nhà nước, làm mất uy tín đối với lãnh đạo tỉnh. Với tư cách một công dân, tôi (Phan Bỉnh) xin đề trình mấy ý kiến:

Chớ quy kết những hồ sơ tồn đọng là giả dối cả, mà chính đây mới là sự thực. Trả lại hồ sơ và giám định lại là vô lý, trái luật, mất tình người. Vì chiến tranh đã đi qua 35 năm, đây là những người làm nhiệm vụ thì đi trước, chế độ ưu đãi của Nhà nước thì ra đời và hưởng sau. Họ là người có công chứ không phải có tội, quá thiệt thòi nhiều mặt. Làm người lãnh đạo là biết cách vận dụng để được các mặt và cả cái hậu cho các anh. Tại sao hồ sơ tồn đọng để lại quá dài như vậy là có ý gì? Những người tham mưu cho các anh có phải là lớp trung thân cả không, trong 7 năm trời diễn biến ra sao? Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa họ làm được, sao mình bế tắc? Trên đây là những lời tâm huyết tự đáy lòng của người dân đã biết tự gồng mình trong chiến tranh, chịu thương, chịu khó để hoàn thành nhiệm vụ. Nay viết thư đến người lãnh đạo cao nhất của tỉnh, đặt vào trường hợp các anh thì các anh xử lý sao cho thấu lý, đạt tình? Trong lúc chờ hồi âm xin kính chúc 3 ông khỏe, làm việc thật tốt để cho dân nhờ nhiều. (Ký tên: Phan Bỉnh)

Đóng góp của các thế hệ cha anh trong lực lượng DCHT - "binh chủng đặc biệt" - vào thắng lợi vĩ đại của toàn dân tộc là vô cùng to lớn. Trong suy nghĩ của chúng tôi và của thế hệ trẻ lớn lên giữa đất nước thanh bình, hình ảnh các CSDCHT không chỉ là những người có công, đương nhiên, họ còn là những nhân chứng lịch sử hào hùng mà hậu sinh không được phép lãng quên !

ĐẠI ĐOÀN KẾT

Thứ hai, ngày 12.7.2010 số 154.

Hà Tĩnh:

Thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp các ngành, các tổ chức đoàn thể triển khai tuyên truyền, vận động, quyên góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” năm 2010. Theo khảo sát của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ/TTg, toàn tỉnh có 11.103 hộ nghèo, gia đình chính sách thuộc diện được hỗ trợ làm nhà

ở. 6 tháng đầu năm 2010, toàn tỉnh đã làm được 3.931 nhà cho gia đình chính sách và hộ nghèo, với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng, bình quân giá trị mỗi căn nhà hơn 35 triệu đồng. Tiêu biểu là các đơn vị Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân, Đức Thọ, Vũ Quang. Trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh vận động hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

VÕ ANH TUẤN

LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Thứ ba, ngày 13.7.2010 số 3(2017).

HÀ TĨNH

Hàng chục hộ dân sống nguy hiểm dưới hai đường điện



Vì đường điện 04 qua lô đất của mình rất nguy hiểm nên anh Trần Anh Tuấn hoãn cưới vợ làm nhà

Hoãn cưới vợ vì điện giật

Hơn 20 hộ dân xóm Bình Minh (xã Hương Bình) được cấp đất ở theo hình thức đấu giá từ năm 2005 với giá từ 12 - 62 triệu đồng (tùy giá trị từng lô đất). Tiền thuê đất có giá chung 4 triệu đồng; số còn lại đóng góp xây dựng quê hương. Mặc dù nằm trong khu vực nguy hiểm có đường điện cao thế 35 KVA và tuyến hạ thế (đường điện 04) song song chạy qua, nhưng UBND xã Hương Bình do ông Đặng Minh Lượng, Bí thư Đảng ủy xã, nguyên Chủ tịch UBND xã thời điểm đó (2005) hứa với bà con: "Chính quyền địa phương sẽ lo kinh phí di dời tuyến đường điện 04 để bà con yên tâm làm nhà ở. Sau đó xã sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục di dời hệ thống đường điện cao thế ở phía sau."

Thế nhưng, sau khi giao đất, chính quyền xã không thực hiện việc di chuyển đường điện nên đây

các hộ vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hơn một năm sau, các gia đình Bùi Thị Thơm (30 tuổi) giáo viên trường THCS; Phan Quốc Lân (43 tuổi), Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Lê Thành Trung (29 tuổi), cán bộ UBND xã đã phải khắc phục bằng cách chắp nối phần trên của cột điện để nâng chiều cao đường dây, đổ đất làm nhà ở, nhưng vẫn không tránh được tai nạn, các thiết bị đồ điện trong nhà đều bị chập cháy hết. Chị Bùi Thị Thơm bức xúc nói: "Vợ chồng tôi nóng mẩy cũng chịu được, nhưng thương đứa con trai chưa đầy 2 tuổi phải chịu cái nóng hừng hực cả ngày lẫn đêm khiến nó không ăn, ngủ được."

Theo phản ánh của người dân, 3 năm qua cả xã đã có 6 người bị chết do điện giật. Tang thương nhất phải kể đến trường hợp cháu Lê Xuân Giang (HS lớp 12) ở xóm Bình Giang, trong lúc cháu vừa thi

Hàng chục hộ dân ở xã Hương Bình và thị trấn Hương Khê, (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang phải đối mặt với tử thần do các tuyến cao thế và hạ thế đã bị xuống cấp chông lên quy hoạch khu dân cư. Nhiều vụ chập điện dẫn đến chết người, cháy nhà đã xảy ra. Trong lúc đó, chính quyền và Chi nhánh điện Hương Khê lại đổ lỗi cho nhau.

xong tốt nghiệp PTTH ra đồng lúa trâu về nhà, thì bất ngờ bị điện giật chết. Ngoài ra, trong dịp hè 2010 này điện chập đã làm cháy hơn 40 quạt điện, 16 nồi cơm điện, 9 ti vi, 4 máy giặt, 11 máy bơm nước các loại. Anh Trần Anh Tuấn (33 tuổi) buồn bực nói: "Bao nhiêu lần tôi đổ đất định làm nhà để cưới vợ, nhưng cho tới nay vẫn phải hoãn lại vì mỗi lần ra dựng cột là điện cứ rò xuống giật bắn người ra."

Sống chết mặc dân

Làm việc với Chi nhánh Điện lực (CNĐL) Hương Khê, chúng tôi được ông Phạm Lương Trung, Giám đốc cho biết: Đường điện 04 do UBND xã Hương Bình làm chủ đầu tư, quy hoạch cũng do xã nên CNĐL Hương Khê không liên quan. Trong lúc đó UBND xã Hương Bình lại cho rằng, xã đã bàn giao toàn bộ hệ thống lưới điện cho CNĐL Hương Khê quản lý từ ngày 16/6/2009 nên



CNĐL Hương Khê di dời cột điện cao thế sai quy hoạch làm ảnh hưởng cả hệ thống

CNĐL Hương Khê phải lo kinh phí để di dời. Theo cách nói của CNĐL Hương Khê và UBND xã Hương Bình thì rõ ràng cả hai bên đều thoái thác trách nhiệm. Bởi trước khi bàn giao lưới điện cho CNĐL Hương Khê tính đến thời điểm giao đất cho dân là gần 5 năm, tại sao UBND xã Hương Bình lại không di dời hệ thống cột điện này. Còn đối với CNĐL Hương Khê, sau khi đã tiếp nhận quản lý tại sao lại không chịu đầu tư sửa chữa nâng cấp hệ thống đường điện đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân?

Không những ở xã Hương Bình mà ở thị trấn Hương Khê, hàng chục hộ dân khác cũng đang đối mặt với tử thần do CNĐL Hương Khê nhận của khách sạn Phú Tài (ở khối phố 16) số tiền 100 triệu đồng di dời cột điện nằm trong khuôn viên khách sạn sang vị trí khác đã làm ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống. Đặc biệt khi có gió to

đường dây đung đưa như những chiếc roi điện khổng lồ quất vào đầu là nguy hiểm tới đó. Tai họa trực tiếp giáng xuống nhà ông Phan Văn Thuận trưa 10/6, làm chập cháy toàn bộ thiết bị điện và một con chó nặng 12kg cháy khô. Trước đó đêm 9/6, cũng đã xảy ra chập cháy tại nhà ông Nguyễn Văn Thành. Sự việc được thông báo, nhưng CNĐL Hương Khê vẫn "án binh bất động"!

Trong lúc người dân đang trông chờ CNĐL Hương Khê và UBND xã Hương Bình giải quyết thì ông Lê Xuân Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Hương Khê lại tỏ ra bàng quan nói: "Nếu được cấp đất tôi vẫn làm nhà ở còn bên nào sai bên ấy chịu". Có lẽ từ cách nghĩ đó nên đã xảy ra bao cái chết vì điện hết sức đau lòng đối với bao người dân vô tội nơi huyện miền núi Hương Khê nghèo khó này.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

TUỔI TRẺ

Thứ tư, ngày 14.7.2010 số 187/2010(6227).

Dãy rú Ngàn Hống, Hồng Sơn (những tên gọi khác của dãy núi Hồng Lĩnh) với 99 ngọn núi hùng vĩ, thơ mộng, vốn là nét đẹp độc đáo về danh lam thắng cảnh của Hà Tĩnh đang bị tàn phá dữ dội.

Từ quốc lộ 1A vào "rón" mỏ khai thác đá mang tên Cọng Khánh (thuộc khối 7, phường Đạu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) chừng 200m, tôi gặp di tích lịch sử văn hóa Đò đài ngự sử Bùi Cầm Hổ đứng phủ bụi. Đi tiếp gần một cây số, tôi lọt vào một "đại công trường" khai thác đá giữa bốn bề bụi đất, bụi đá cuộn cuộn tung lên trời. Cuối đường Cọng Khánh là điểm giao nhau với đường 8B. Tại đây, cảnh náo loạn lại diễn ra với đủ loại xe Hyundai, xe hoa mai, xe ben chở đá bẫy, đá hộc, các loại đá dăm và bột đá đang hối hả nối đuôi nhau chạy ra quốc lộ 1A.

Rừng phòng hộ biến thành mỏ đá

Một tốp nữ nhân công của mỏ xây đá nằm bên đường 8B (thuộc khối 8, phường Đạu Liêu) đang ngồi uống nước trong lều lá co.

*"Xẻ thịt" dãy
Hồng Lĩnh*



Rừng phòng hộ biến thành mỏ đá

Ảnh: V.T.

Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

nghe tôi hỏi mua đá liền chào hàng ngay: “Anh mua giờ nào cũng bán, cứ điện thoại hỏi là có hàng chờ đến bất kỳ tỉnh nào. Ba năm nay mỏ chúng tôi không vắng khách”.

Từ đây nhìn ngược lên dãy núi Hồng Lĩnh, tôi bàng hoàng khi thấy những mái núi nhấp nhô bị bạt xuống phơi màu đất đỏ và màu đá trắng hếu dưới nắng trời chói chang. Mỏ đá đầu tiên tôi vào thuộc Công ty Phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh cũng đang hoạt động trong âm ào tiếng máy và mù bụi. Trên cao, máy xúc đang mở đường lên đỉnh núi. Dưới chân núi, đủ loại máy đang nghiền và nhả đá vào những bãi đá lớn nhỏ.

Ông Trần Quốc Anh, phó giám đốc công ty, cho biết: “Chúng tôi có đủ thủ tục hoạt động nhưng không liên quan đến Sở Văn hóa - thể thao và du lịch dù mỏ đá thuộc 99 ngọn núi Hồng Lĩnh. Lý do: chủ tịch xã đề nghị, chủ tịch UBND tỉnh cấp phép. Nay qua hai đời chủ tịch tỉnh, mỏ vẫn được cấp phép bình thường”.

Ông Anh nói: “Phường Đạm Liêu hiện có 15 đơn vị khai thác đá, trong đó có sáu đơn vị thuộc các cơ quan nhà nước quản lý, còn lại là các xí nghiệp tư nhân. Ra đời sớm nhất là mỏ của công ty của chúng tôi. Tiếp đó một số mỏ xuất hiện cách đây 5-6 năm. Nhiều mỏ mới có cách đây hai năm. Do nhu cầu xây dựng ngày càng lớn nên đá núi bị lấy đi nhiều. Ở sát mỏ này có đền Hùng và di tích lịch sử Bùi Cầm Hổ nên hàng tháng chúng tôi tổ chức đến thắp hương trước khi khai mỏ để lấy may”.

Đọc dài dãy núi Hồng Lĩnh bị



Mỏ đá của Công ty TNHH Mai Hương dưới chân núi Hồng Lĩnh Ảnh: V.T.

nham nhờ bỗng nhiên tôi nhìn thấy một mảng màu xanh sót lại từ những hàng cây cao trên chót vót đỉnh rừng bởi phía dưới hàng cây là mái núi đá bị bạt thẳng đứng. Tôi rẽ vào mới biết đây là khu mỏ khai thác đá của Hợp tác xã Minh Tân. Sát mỏ là những căn hầm dựng lên bằng đá học để nhân công trú ẩn khi mìn nổ. Một nhân công phụ trách tiếp thị bốc đá cho hay nguyên thổ mỏ đá này là vùng rừng phòng hộ. Nhưng khi phát hiện 2,4ha rừng này có trữ lượng đá học lớn, chủ mỏ của hợp tác xã đến xin làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang khai thác đá.

Tôi ngược mắt nhìn thấy mái núi khác cũng bị bóc dỡ, tạo thành vách đá thẳng đứng mà xót xa cho khu rừng. Không lâu nữa những tầng màu xanh đang sót lại của rừng phòng hộ trên dãy núi Hồng Lĩnh cũng sẽ bị xóa sổ, khi tiếng mìn phá đá dội lên để mở rộng khu vực khai thác đá.

Xuất hiện nhiều mỏ mới

Qua nhiều mỏ đá khác tại phường Đạm Liêu, tôi tiếp cận sáu mỏ đá mới nằm hai bên đường 8B thuộc xã Xuân Lĩnh. Lúc 10g30 ngày 5-7, tôi phải dừng lại cách mỏ đá Cây Chuối vài trăm mét vì đang giờ nổ mìn. Tiếng mìn nổ liên tiếp làm rung chuyển thung lũng núi Hồng Lĩnh. Tôi rẽ vào nhà chị Lê Thị Kiên ở gần mỏ Cây Chuối thấy chị Kiên đứng nhìn về phía tiếng mìn nổ. Chị nói: “Mỗi ngày nghe hai lần mìn nổ mà khiếp vía vì sau tiếng mìn là nhà rung cành cạch. Dân kêu mãi mới thấu nhưng họ chỉ giảm lượng thuốc mìn thôi còn số lần nổ lại tăng lên”. Nói đoạn chị chỉ cho thấy vết nứt trên các ô cửa ngôi nhà.

Phó giám đốc Công ty TNHH Trường Hồng Đình Ngọc Danh cho biết mỏ đá Cây Chuối là mỏ mới, rộng 2ha, vốn là các mỏ rải rác của người dân khai thác tự phát nên đã được địa phương thu

99 ngọn núi Hồng Lĩnh

tạo nên phong cảnh hùng vĩ, thơ mộng dọc dài hơn 30km, rộng 15km. Tại đây có 100 ngôi chùa, đền miếu. Có ngôi chùa rất cổ và nổi tiếng như chùa Hương Tích (chùa gốc), chùa Chân Tiên (nơi vẫn còn in dấu chân người và chân ngựa trên đá), đền Trang Vương, đỉnh Tháp Cờ; những dáng núi mang hình con voi (núi Thiên Tượng), con ngựa (núi Ngũ Mã) và nhiều truyền thuyết đã đi vào lịch sử, thơ văn VN.

hỏi và đầu năm 2010 được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép khai thác. Ông Danh cũng như ông Anh đều cho hay họ không hề biết mỏ đá của mình thuộc cảnh quan của 99 ngọn núi Hồng Lĩnh danh tiếng nên việc khai mỏ vẫn được tiến hành. Mặt khác, nếu mỏ thuộc 99 ngọn núi Hồng Lĩnh nhưng được tỉnh cấp phép xem như không có việc gì xảy ra, trong lúc nhu cầu xây dựng tăng cao nên việc mở mỏ là chuyện bình thường. Còn ông Trần Kim Hải, phó giám đốc Xí nghiệp đá xây dựng Hồng Lĩnh - Sông Đà, cùng chung tâm sự: "Cả nước này ở đâu cũng đụng phải di tích. Tôi không nghe dư luận 21 mỏ đá ở đây khai thác bừa bãi làm ảnh hưởng đến cảnh quan ngàn năm của 99 ngọn núi Hồng Lĩnh".

Lãnh đạo hai sở nói khác nhau

Trao đổi với PV *Tuổi Trẻ* về thực tế này, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Hà Tĩnh Nguyễn Doãn Sáng không nhớ đã cấp

phép hoạt động cho bao nhiêu mỏ đá. Ông nói: "Chúng tôi cấp giấy phép theo quy hoạch trên cơ sở pháp luật. Nghĩa là xã, huyện đồng ý xong đến các ngành chức năng thẩm định rồi tôi tham mưu cho chủ tịch UBND tỉnh ký giấy phép".

Chúng tôi nêu ý kiến của giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Hà Tĩnh Võ Hải (một trong những ngành chức năng được thẩm định), cho rằng "núi Hồng Lĩnh là biểu tượng văn hóa, lịch sử của Hà Tĩnh từ lâu đời rồi nên không thể làm ảnh hưởng cảnh quan, không nên khai thác đá tại đây". Ông Sáng phản ứng ngay: "Đó là nói, mà cũng chỉ một ý kiến". Trong lúc đó, phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự thẳng thắn: "Nơi nào là cảnh quan nổi tiếng thì xã, huyện phải biết. Sở Tài nguyên - môi trường phải thẩm định kỹ. Nếu thẩm định sai phải chịu trách nhiệm".

Được biết, năm 1997 xuất hiện một số mỏ khai thác đá phía tây dãy núi Hồng Lĩnh, nhưng do những sườn núi trọc trơ hiện lên bên quốc lộ 1A nên nhiều người thấy phản ánh. Từ đó đến nay các mỏ đá di chuyển vào phía đông bắc Hồng Lĩnh, chủ yếu tập trung tại Cọng Khánh. Mặc dù thanh tra Sở Tài nguyên - môi trường vừa xử phạt hành chính hơn 50 triệu đồng đối với 7/21 mỏ đá đã được cấp phép do vi phạm Luật bảo vệ môi trường, nhưng dư luận công chúng vẫn rất bất bình. Vì nhiều người dân ở đây đều biết 99 ngọn núi Hồng Lĩnh không chỉ là danh lam thắng cảnh mà còn là biểu tượng độc đáo của tỉnh Hà Tĩnh.

VŨ TOÀN

TUỔI TRẺ

Thứ năm, ngày 15.7.2010 số 188/2010(6228).



NHỮNG CHUYẾN XUÔI NGƯỢC LAM LŨ

Kỳ 5:

Đường sang Thái

TRUNG CƯỜNG - VŨ THANH BÌNH

Đường sang Thái Lan kiếm sống của thanh niên trong xã này đơn giản lắm: trong xã có nhiều người trước đây từng là Việt kiều ở Thái, nhiều mối dây liên lạc trên đất Thái đã níu kéo lớp trẻ hiện tại lên đường tìm cơ hội nơi xứ người. Xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh là một vùng quê chuyên trồng hoa màu, thu nhập đầu người từ đồng ruộng chỉ vừa đáp đối qua ngày do mùa lũ 2/3 xã ngập sâu trong nước. Thế rồi phong trào đi làm việc ở Thái Lan rộ lên...

Phận làm thuê

Chúng tôi tình cờ gặp Nguyễn Thị Nga, 25 tuổi, vừa từ Thái Lan về thăm nhà. Bố mẹ Nga là Việt kiều Thái. Học hết lớp 9, ở nhà phụ gia đình việc đồng áng đến năm 2004, Nga tính vào Bình Dương làm công nhân nhưng nghe bạn bè kể chi phí sinh hoạt đắt đỏ, công việc lại tăng ca thường xuyên nên thôi. Thế rồi chị gái Nga là Nguyễn Kỳ Anh, đi Thái Lan làm từ năm 2002, về đưa Nga đi Thái. Bố Nga kể trước đây gia đình khó khăn nên gửi Kỳ Anh qua Bangkok làm phục vụ tiệm ăn. Mới đầu chủ bao ăn ở,



Nga kể về câu chuyện làm thuê trên đất Thái Ảnh: V.T.B.

lượng tháng chỉ 1.500 baht, sau đó tăng lên được 3.000 baht (tương đương 1,5 triệu đồng). Cả nhà có năm chị em thì giờ hai chị đầu sang Thái làm thuê kiếm tiền nuôi ba đứa em ăn học.

Buổi đầu qua Thái Lan, Nga giúp việc nhà người Thái ở một tỉnh cách Bangkok 200km. Nhà chủ bao ăn ở, mỗi tháng Nga được nhận 3.000 baht. Một năm sau khi đã biết tiếng Thái để nói chuyện, Nga lên Bangkok xin làm phục vụ.

Cô thuê nhà trọ 800 baht/tháng, ở với mấy người cùng quê. Thu nhập chính của Nga cũng như những người làm phục vụ bàn là tiền "boa" của khách, mỗi tháng dao động 3.000-5.000 baht. Người Việt qua Thái Lan làm nghề phục vụ, đầu bếp... phần đông liên quan đến dịch vụ ăn uống. Phòng Nga ở năm người, mỗi tháng chung nhau 4.000 baht chi cho cảnh sát địa phương để họ khỏi kiểm tra cư trú bất hợp pháp. Bạn Nga có người né khoản tiền này, ngoài giờ làm thì trốn trong nhà, hằng ngày phải nhờ bà chủ hoặc cử một người đi chợ.

Nga nói những ngày mới qua Thái hôm nào cũng nhớ nhà: "Nghĩ đường về cách trở, mấy người cùng phòng ôm gối khóc". Làm ở nhà hàng, nhân viên phục vụ chỉ nói với nhau bằng tiếng Thái, có khi thêm nói tiếng Việt đến ứ nước mắt mà không dám khóc. Nhiều người do không gia hạn hộ chiếu nên dù anh em ruột thịt thì người nào ở chỗ nấy, ít khi qua lại thăm nhau. Hết giờ làm mọi người lại trở về phòng trọ.

Còn Nga qua Thái từ năm năm nay vẫn đều đặn "đi tò" (gia hạn visa). Nga nói: "Tuy mất gần 1/3 thu nhập mỗi tháng nhưng gia hạn xong tâm lý làm việc thoải mái". Một tháng hết hạn visa, Nga đi qua cửa khẩu Campuchia làm thủ tục xuất cảnh rồi quay lại Thái Lan nhập cảnh. Tùy quãng đường dài hay ngắn người Việt ở Thái Lan qua Lào hoặc Campuchia để kéo dài thời gian lưu trú trên nước bạn. Để "đi tò", Nga phải xin nghỉ làm một ngày, tiền xe đò đi về cũng mất 1.500-2.000 baht. Tốn kém vậy nên nhiều người không đi gia hạn visa, chịu cảnh xài "hộ chiếu chết" và cư trú bất hợp pháp.

Theo Nga, những người quá hạn visa ở nơi làm ít khi bị xử phạt do có chủ "bao" công an địa phương hằng tháng. Họ chỉ sợ trên đường đi làm về bị bắt. Những người này không đi ra ngoài, không giao lưu với bạn bè người Việt, phần lớn thời gian ở trong tiệm. Nhiều người làm nghề may hầu như ăn, ở luôn trong nhà chủ.

Những người quá hạn visa khi muốn về nước phải nhờ người đưa về. Chi phí mất khoảng 6.000 baht. Ở Thái Lan có nơi bị bắt, phạt tiền rồi cho làm lại nhưng cũng có tỉnh sau khi phạt, bắt xuất cảnh luôn. Thời gian gần đây cảnh sát Thái Lan siết chặt quản lý lao động nước ngoài, có khi xông thẳng vào quán bắt người cư trú bất hợp pháp. Do đó làm trong quán, chủ không cho nói tiếng Việt vì sợ các quán bên cạnh báo cho cảnh sát.

"Làng đi Thái"

Theo ông Phan Đình Tâm, trưởng Công an xã Hà Linh, phong trào đi Thái bắt đầu rộ lên từ năm 2005. Trước đó

Thượng tá Nguyễn Công Trì, trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh:

Do địa lý của tỉnh giáp ranh với Lào nên người dân của tỉnh cũng như một số địa phương khác có qua Lào và Thái Lan làm việc. Tìm hiểu một số người dân đi hai nước này trở về thì thu nhập ở nước bạn cao hơn trong nước. Vào phía Nam làm thu nhập cũng chỉ dao động 2-3 triệu đồng, trong khi ở Lào, Thái trung bình 4 triệu đồng/tháng.

Người dân qua cửa khẩu bằng hộ chiếu hoặc giấy thông hành (dành cho các huyện sát biên giới). Giấy thông hành có giá trị một năm, xuất cảnh nhiều lần, mỗi lần qua được 12 ngày. Quý 1-2010 có trên 44.000 lượt người VN xuất cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo, nhập cảnh lại 40.000 lượt người.

có nhiều người dân trong xã vốn là Việt kiều Thái về nước những năm 1960 có mối quan hệ bên Thái nên hay qua lại. Thấy bên kia cần lao động mà thu nhập khá so với trong nước nên họ đưa con cái qua làm. Từ đó người theo người, xã nối xã, bắt đầu từ việc đưa người thân cho đến bạn bè và dần hình thành luôn các đường dây đưa người sang Thái làm việc. Ông Tâm cho biết hiện cả xã có khoảng 60 người từ 18-30 tuổi đang làm việc bên Thái.

Chuyện thanh niên ở Hà Linh sang Thái làm ăn ghi

đậm dấu ấn đến nỗi có khá nhiều nhà ở đây được xây dựng theo kiến trúc ảnh hưởng của người Thái. Nhà của Hạnh, một cô gái có anh trai đang làm việc ở một quán ăn bên Thái, có mặt tiền trang trí những hoa văn Thái rất rõ. Nhà anh Thịnh được xây trên một ngọn đồi nhỏ trông hao hao những ngôi nhà vườn thường thấy trong các tạp chí kiến trúc của Thái... Trong xã có một quầy chuyên bán hoa lan nhập từ Thái về. Rất nhiều bạn trẻ trong xã biết múa hát những điệu, những bài của người Thái và thường xuyên trình diễn trong những đám cưới ở đây.

Nhà ông Mục có hai con trai Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Hải Hưng sang Thái tìm việc từ mấy năm nay. Đăng làm phụ bàn rửa đầu bếp được bốn năm, còn Hưng làm ở một xưởng cơ khí. Sau đó, nhờ quen biết, hai anh em chuyển nghề và nay thường xuyên chạy xe tải "đánh" hàng từ Thái về. Ông Mục nói: "Cho con đi Thái phải rất cẩn thận. Cha mẹ phải có hướng cho con, sang đất khách quê người phải phần đầu làm ăn, tiết kiệm, làm gì thì làm cũng phải theo phép tắc của họ".

Còn ông Nguyễn Văn Lập, xã Hà Linh, có hai con gái và con rể qua Thái làm phục vụ bầy, tám năm nay. Ông tâm sự mấy năm gần đây bên Thái làm ăn khó khăn nên lâu lâu mới gửi tiền về. Công việc bên Thái nhiều nhưng ai biết dành dụm mới dư.

***Đêm Bangkok sáng rực với hoàng cung lộng lẫy
nhưng phận người dãi dầu thì ở đâu cũng thế...***

Kỳ tới: Đêm Bangkok

CÔNG ANH NHÂN DÂN

Thứ năm, 15.7.2010 số 1814.

Hà Tĩnh: Tặng quà gia đình đồng chí Phó Công an xã bị hỏa hoạn

Ngày 13-7, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh cùng lãnh đạo một số phòng chức năng đã đến tặng quà gia đình đồng chí Trần Quang Trung - Phó trưởng Công an xã Hương Điền, huyện Vũ Quang. Ngày 6-7, tại nhà ông Trần Thường, ở xóm Ngân, xã Hương Điền, huyện Vũ Quang bị chập điện gây ra vụ cháy làm ba gian nhà gỗ của ông Thường bị cháy hoàn toàn. Trước đó, một nhà hàng xóm bị cháy, do thời tiết nắng nóng, có gió to nên đám cháy đã nhanh chóng lan sang nhà ở của gia đình anh Trần Quang Trung và ngọn lửa đã thiêu trụi ba gian nhà chính, hai gian nhà ngang và các gian phụ cùng toàn bộ tài sản trong nhà. Vụ hỏa hoạn đã đẩy gia đình anh vào hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần tương thân, tương ái, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến động viên, chia sẻ và ủng hộ gia đình anh Trung 3 triệu đồng và vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp gia đình anh Trung vượt qua khó khăn. (Văn Hùng)

NÔNG NGHIỆP

Thứ năm, ngày 15.7.2010 số 140(3509).

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống TNXP (15/7/1950 - 15/7/2010)

CHUYỆN VỀ HAI NỮ TNXP QUÊ THẠCH HÀ



Cựu TNXP Lê Thị Nhi (phải) và cựu TNXP Nguyễn Thị Nuôi (ảnh TL)

NGHIÊM THI HÀNG

➤➤➤ Mới đây trong buổi giao lưu với TNXP nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống TNXP, bà Lê Thị Nhi được tỉnh đoàn Hà Tĩnh giới thiệu là o TNXP quê ở Thạch Kim nhưng lại đùa rằng “quê Thạch Nhọn” trong bài thơ Gửi em cô thanh niên xung phong của nhà thơ Phạm Tiến Duật.

Trước khi lên giao lưu truyền hình, tôi có cuộc trò chuyện với o Nhi. Quê o ở xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, gia nhập TNXP ngày 26/3/1967, thuộc quân số C4-TNXP 55. Năm 1968, o Nhi được điều về đội phá bom cảm tử mặt trận Ngã ba Đồng Lộc. O kể: Đó là một tối năm 1968, tui mặc áo trắng (vì mới gia nhập lực lượng chưa kịp phát quân trang). Tui đang cúi cúi dẫn đường cho xe tải từ chiến trường ra, vượt tránh hố bom thì một chú bộ đội cao ráo, đẹp trai nhảy từ trên xe xuống hỏi chuyện làm quen. Chú hỏi: O quê ở mô? Tui đáp: “Eng ở Thạch... Nhọn”. Chú bộ đội lái xe thắc mắc: “Thạch Nhọn là đâu, tên lạ quá

chưa nghe bao giờ?”. Tui dấm lung đồng đội cười: “Bên cạnh Thạch Bằng thì phải là Thạch Nhọn, tức là Thạch Kim đó, kim nào mà không nhọn! Răng mà chú hỏi nhiều rứa?”. Tui cũng chỉ đùa vui tếu táo thôi, nào ngờ câu chuyện tếu táo này mà sau đó có chuyện rắc rối, tôi và chị Phú (hiện đang sống ở TP Hồ Chí Minh) bị Tổng đội TNXP 55 triệu tập. Chuyện bị “kiểm điểm” như sau, năm 1969 Tổng đội TNXP tổ chức thi đấu bóng chuyền, tôi được đơn vị cử về tham gia thi đấu vì trước khi vào TNXP tôi đang theo học tại trường thể dục thể thao Từ Sơn. Khi ấy anh Đại - phụ trách đơn vị gọi tên lên hỏi:

- Có phải o đã nói dối anh bộ đội quê ở Thạch Kim là Thạch Nhọn không?

Tôi nhận mình chỉ nói đùa tếu táo cho vui. Anh Đại bảo:

- O nói thế là làm ảnh hưởng đến TNXP nói dối bộ đội.

Nghe giọng nói nghiêm trọng của anh Đại, tui thấy lo lo.

Tui nói với anh:

- Nếu anh bộ đội phản ánh tui nói vậy, làm ảnh hưởng đến uy tín của TNXP, thì tui xin làm bản kiểm điểm.

Anh Đại bảo:

- Nói vậy thôi, không bắt o làm kiểm điểm đâu, nhưng câu nói đùa của o được nhà thơ Phạm Tiến Duật đưa vào thơ đấy.

Tôi cũng chỉ biết như vậy, sau đó nghe qua đài, mới biết bài thơ Gửi em cô thanh niên xung phong của nhà thơ Phạm Tiến Duật, có câu nói vui đùa của tui, quê Thạch Kim lại bảo là Thạch Nhọn”.

42 năm đã qua từ cái đêm o TNXP bóng đùa Thạch Kim

Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

thành Thạch Nhọn, đã quá nửa đời người. Tác giả bài thơ Gửi em cô thanh niên xung phong đã trở thành người thiên cổ. Ngày mất của nhà thơ, o TNXP quê ở Thạch Nhọn Thạch Kim cũng ra viếng ông lần cuối.

Tôi hỏi về cuộc sống của o Nhị giờ ra sao? O vẫn ở Thạch Kim hay chuyển về quê chồng ở nơi khác?

O buồn rầu cúi mặt lặng thinh. Cô cán bộ tình đoàn Hà Tĩnh đi cùng o Nhị dự buổi giao lưu trả lời thay:

- O vẫn ở Thạch Kim một mình.

Biết mình lỡ lời, nên tôi xin lỗi o, rồi hỏi sang ý khác. Khi ra khỏi TNXP o làm gì?

- Năm 1975, tui ra quân với chế độ thương binh 4/4 và trở về học tiếp ở trường Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn. Khi ấy chị gái tui đã đi xây dựng gia đình về quê chồng ở xa, mẹ tui lại bị ốm nặng, không có người chăm sóc, tui đành bỏ học quê chăm sóc mẹ. Ngày mới về quê tui làm việc ở HTX thủ công dệt chiếu, nhưng năm 1982 HTX giải thể, từ đó tui sống với khoản lương ít ỏi thương binh hạng 4/4 và thùng quà bánh kẹo bán cho trẻ con làng chài. Hai mẹ con tui dựa vào nhau mà sống qua ngày, một người già đau ốm, một phụ nữ không có việc làm. Chúng tôi chẳng dư dật để làm lại ngôi nhà lá rộng khoảng 10m2 xiêu vẹo vì thiếu bàn tay người đàn ông che chắn. Năm 2002, mẹ tui mất hưởng thọ 92 tuổi, ngôi nhà lá xiêu vẹo của mẹ con tui đã được địa phương xây lại và giờ đã lợp ngói. Bây giờ lương thương binh tui được lĩnh trên 500 ngàn đồng/tháng, cũng chẳng tiêu pha mua sắm chi, mua gạo cũng đủ ăn, chỉ lo lúc ốm đau.

Quê gần xã Thạch Kim của o Nhị, có một nữ cựu TNXP tên là Nguyễn Thị Nuôi. Trong một lần về Hà Tĩnh công tác, chúng tôi đã được Chủ tịch xã Thạch Điền cho biết: “Gia đình của bà Nuôi có hoàn cảnh bi đát nhất xã”.

Bằng tuổi o Nhị nhưng gương mặt chị Nuôi đầy u ám nên nom già trước tuổi. 45 năm trước, chị Nuôi là một cô gái trẻ trung, xinh xắn, tham gia TNXP thuộc Đoàn 559, mở đường trên nước bạn Lào, sau đó về mở đường 20A Trường Sơn và đến năm 1968 làm đường ở Khe Ve (Quảng Bình). Năm 1971, chị Nuôi về nghỉ mất sức, cùng năm chị xây dựng với anh thương binh Trần Xuân Lựu. Năm 1972, vợ chồng chị sinh được một cô con gái, đặt tên là Trần Thị Hoa, 2 năm sau, sinh bé trai là Trần Xuân Hoàn. Hai đứa trẻ lớn bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng sau một thời gian, tự nhiên đứa con trai bị liệt 2 chân nằm một chỗ và không nói được, đến năm 6 tuổi thì Hoàn mất. Đau đớn nên mọi hy vọng của vợ chồng chị Nuôi đặt trọn vào người con gái. Hoa thông minh, học giỏi, nhưng cuối năm học lớp 10 bỗng nhiên đổ bệnh và có biểu hiện của người tâm thần. Kể từ khi đứa con gái đổ bệnh do quá đau buồn, các vết thương cũ lại tái phát nên ông Lựu cũng hóa đại chẳng khác gì con gái...

Những cảnh đời như o Nhị, chị Nuôi, chúng ta không chỉ xót xa thương cảm, mà nên nghĩ có cách gì để con gái chị Nuôi sớm được hưởng chính sách nạn nhân chất độc màu da cam; còn bà Nuôi, o Nhị, sớm có trợ cấp theo chính sách của TNXP, hay được hưởng chính sách với gia đình nghèo.

CÔNG LÝ

Thứ bảy, ngày 17.7.2010 số 57(75).

Ngành TAND tỉnh Hà Tĩnh:

Nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án

Năm 2010, ngành TAND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 08, Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chỉ thị 01 ngày 15-3-2010 của Chánh án TANDTC về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2010 của ngành TAND. Để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giải quyết, xét xử, từng bước khẳng định vai trò của Tòa án là trung tâm trong hoạt động tố tụng, ngành TAND tỉnh Hà Tĩnh xác định việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại vụ án, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót về nghiệp vụ, làm tốt công tác thi hành án hình sự là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành TAND. Trong 6 tháng đầu năm 2010, ngành TAND tỉnh Hà Tĩnh đã thụ lý, giải quyết 524 vụ/614 vụ đạt tỷ lệ 85%. Trong đó, xét xử án dân sự và hôn nhân gia đình toàn ngành thụ lý, giải quyết 59/87 vụ việc dân sự sơ thẩm, đạt tỷ lệ 68%; dân sự phúc thẩm thụ lý giải quyết 08/09 vụ việc, đạt tỷ lệ 89%; hôn nhân và gia đình sơ thẩm thụ lý giải quyết 208/247 vụ, đạt tỷ lệ 84%; thụ lý giải quyết 14/14 vụ việc phúc thẩm, đạt tỷ lệ 100%. Công tác giải quyết án hình sự trong 6 tháng đầu năm 2010 thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng hình sự và theo tinh

thần cải cách tư pháp. Các đơn vị xét xử 37 vụ án lưu động, án điểm, thông qua đó góp phần nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhân dân và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, ngành TAND tỉnh đã đưa ra xét xử 09 vụ, 75 bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc tại các địa bàn như Tp. Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Hương Sơn... Đây là loại tội phạm gây mất ổn định tình hình chính trị, trật tự trị an của địa phương. Do đó, lãnh đạo ngành Tòa án đã quán triệt đến các đơn vị phải xử nghiêm, phạt tiền nặng để trừng trị, giáo dục các bị cáo và góp phần phòng ngừa chung. Ngoài ra, loại tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số lượng lớn, bằng nhiều thủ đoạn nguy hiểm đáng báo động. Trong 6 tháng qua, ngành TAND tỉnh đã xét xử 05 vụ, 07 bị cáo, trong đó nổi bật lên là vụ Hồ Thị Lan (phường Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh) và vụ Trần Thị Huệ (phường Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh) lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Các bị cáo đã dùng thủ đoạn vay với số tiền ít, lãi cao, trả đầy đủ, đúng hạn để lấy lòng tin sau đó vay với số tiền lớn nhưng không trả lại. Hình phạt nghiêm khắc dành cho các bị cáo là bài học lớn để cảnh tỉnh những ai đang có ý định làm giàu bằng con đường lừa đảo, bất chính. ■

Đặng Chung

GIA ĐÌNH & XÃ HỘI

Thứ sáu, 16.7.2010 số 85(1.820).

HÀ TĨNH:

Hãy cứu giúp bà mẹ già nuôi con tật nguyền



Bà Mẫu và đứa con tật nguyền.

Sinh ra 9 người con nhưng 5 đứa bị tàn tật khiến cuộc sống của bà Nguyễn Thị Mẫu (73 tuổi), ở thôn 11, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh rất khổ cực.

Bà Mẫu kể: Lúc đầu, từng đứa con sinh ra bị bẩm, nhưng một thời gian sau cơ thể đứa nào đứa nấy teo tóp, tê liệt dần. Nhà nghèo, không có tiền chữa trị nên 3 đứa đã qua đời.

Trong những ngày này, sức khỏe bà Mẫu yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn cố gắng làm lụng, lo từng bữa cơm cho người con tật nguyền là Đào Văn Lương (SN1977). Mỗi khi trái gió trở trời Lương cứ la hét, đập

phá khiến tuổi già của bà Mẫu đã khổ còn khổ hơn.

Ông Phan Liệu - Trưởng thôn 11 cho biết: "Trường hợp bà Mẫu rất đặc biệt trong xã. Với hoàn cảnh khó khăn như vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để gia đình có điều kiện chữa bệnh cho con tật nguyền cũng như chăm sóc người mẹ già ốm yếu".

Báo GD&XH rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm dành cho bà Mẫu. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên, hoặc Báo GD&XH, 138A, Giảng Võ, Hà Nội.

BẢO HOÀNG

THANH NIÊN

Chủ nhật, ngày 25.7.2010 số 206(5328).

Tưởng niệm 10 nữ anh hùng TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc

● Trưng bày kỷ vật kháng chiến

(TN) Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP, 42 năm ngày Đồng Lộc chiến thắng, 42 năm ngày hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP, sáng qua, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, 150 thanh niên Việt kiều và đại diện các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể và nhân dân Hà Tĩnh đã dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh

tại Ngã ba Đồng Lộc và lễ giỗ 10 nữ Anh hùng TNXP tại khu di tích lịch sử này. Trước đó, 20 giờ tối 23.7, tại Trung tâm Văn hóa thông tin triển lãm tỉnh Hà Tĩnh diễn ra đêm giao lưu ca nhạc “Nghĩa tình Đồng Lộc” nhằm quyên góp xây dựng tháp chuông, đền thờ - một công trình trong quần thể khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

* Chiều cùng ngày, Bảo tàng Quân khu 5 đã tổ chức trưng bày,

giới thiệu những kỷ vật kháng chiến do Bảo tàng Lịch sử quân sự VN và Bảo tàng Quân khu 5 sưu tầm trong thời gian qua. Cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu những kỷ vật kháng chiến do Tổng cục Chính trị QĐND VN, Hội Cựu chiến binh VN và T.U Đoàn phát động đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều tầng lớp nhân dân.

TR.HOÀ - H.TRÀ

ĐẠI ĐOÀN KẾT

Thứ năm, ngày 29.7.2010 số 169.

Hà Tĩnh:
Việt Nam - Lào:
Khánh thành cột mốc
biên giới số 476

(ĐĐK) Vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng tỉnh Bolykhamstay (Lào) đã tổ chức lễ khánh thành cột mốc biên giới số 476 tại cửa khẩu quốc tế

Cầu Treo - Nậm Phào. Được biết, sau 5 tháng thi công, cột mốc đại 476 đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và yêu cầu đề ra.

Cột mốc được đặt tại vị trí giữa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Nậm Phào nằm cạnh Quốc lộ 8A - tuyến đường có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh hai nước Việt Nam-Lào.

M.L

II. KINH TẾ

TRUYỀN HÌNH



Tháng Bảy, chúng tôi về Hà Tĩnh. Giữa mênh mông của cái nắng lóa mắt như đổ lửa, nóng đến 40-41 độ thể mà dưới đồng ruộng, trên các công trường ở Khu kinh tế Vũng Áng, Khu mỏ sắt Thạch Khê..., người dân lao động vẫn tận tảo, mải mê với công việc. Suốt cả cuộc đời, duyên nợ với cây bút, chiếc máy ảnh, rất mặt với đất trời miền Trung trong những năm khói lửa chiến tranh, tôi nhận ra con người Hà Tĩnh hôm nay vẫn thế, bất chấp khó khăn, gian khổ để vươn tới chiến thắng, tự mình vun đắp cuộc sống. Trong cái gian khổ của thời kinh tế thị trường, sự khắc nghiệt của thiên nhiên, cái mới, niềm tin đang trở lên mãnh liệt. Đáng người to khỏe nhưng giọng nói của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhỏ nhẹ, trầm ấm, khúc chiết, không hề gọn chút khoa trương khi trao đổi với chúng tôi:

- Hà Tĩnh đang có cú hích mới thực sự, tạo đà cho bước phát triển lớn về



Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình

kinh tế. Đó là việc chỉ đạo và hành động quyết liệt, trong xây dựng khu kinh tế Vũng Áng và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, triển khai dự án thủy lợi Ngân Trươi - Cẩm Trang và dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê với trữ lượng hơn 540 triệu tấn. Đến nay đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 133 dự án, với số vốn đăng ký lên tới hơn 192 nghìn tỷ đồng, trong đó nhiều dự án có tổng mức đầu tư lớn như: Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh, khai thác mỏ sắt Thạch Khê, nhà máy

nhịet điện Vũng Áng I và Vũng Áng II...

Cái mới đang từng ngày nảy nở, nhưng Hà Tĩnh vẫn còn là một tỉnh nghèo, đời sống người dân vẫn chưa được cải thiện nhiều. Hơn 90% số dân sống bằng nông nghiệp, thu nhập bình quân hàng năm mới chỉ đạt hơn 11 triệu đồng một người, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Điều ấy, tập thể lãnh đạo của Hà Tĩnh đã nhận ra. Nông nghiệp và nông thôn vẫn là mối quan tâm lớn trong chỉ đạo và lời cuốn hàng động của các địa phương. Chưa thực sự tạo nên bút phá, nhưng

cả Đảng bộ Hà Tĩnh - như lời Bí thư Tỉnh ủy tâm sự, không ai trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, từ cấp tỉnh đến các huyện, xã coi nhẹ, sao nhãng mặt trận quan trọng này. Đã có những kết quả khả quan. Trước hết, đó là việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Những năm qua các huyện đều tập trung chuyển đổi sử dụng ruộng đất để nông dân có điều kiện đầu tư thâm canh, đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình sản xuất mới ra đời với hình thức đa cây, đa con tạo giá trị mới trong sản xuất. Huyện Đức Thọ có mô hình cá - lúa - vịt. Vùng đất ở Can Lộc, Thạch Hà cần cỗi tưởng chừng khó xoay sở kiếm thêm đồng tiền thế mà nay sản xuất đã cho thu nhập đạt xấp xỉ 50 triệu đồng một hecta... Bưởi Phúc Trạch - một sản phẩm có chất lượng tốt đã có thương hiệu đang được mở rộng diện tích, được ngon Đức Thọ được thị

Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

trường trong nước ưa chuộng, v.v...

Bước vào thời đổi mới và mở cửa, Hà Tĩnh cũng chủ động thay đổi về cung cách làm ăn, về cấu trúc kinh tế và tổ chức xã hội. Trong bối cảnh ấy, để bảo vệ nông thôn và nông dân phát triển lành mạnh, giữ vững truyền thống làng, xã, hun đúc niềm tin vào chế độ, có khả năng vượt lên nghèo đói, Hà Tĩnh dồn sức cho công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hà Tĩnh tự hào là địa phương có chủ trương xây dựng nông thôn mới sớm nhất cả nước với 18 tiêu chí cụ thể.

Đến nay đã có một số điển hình tiên tiến nổi lên như các xã Thiên Lộc (Can Lộc), Trường Sơn (Đức Thọ), Cương Gián (Nghị Xuân), Cẩm Nam (Cẩm Xuyên), Gia Phố (Hương Khê), v.v... Thế mạnh con người nơi đây là đức ham học, cần cù, tấn tảo làm ăn, ý thức tự lực cánh sinh cao. Nguồn nhân lực đáng quý ấy trong thời kỳ phát triển mới của khoa học và công nghệ càng cần phải được bồi đắp văn hóa, tri thức bằng việc đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục. Hà Tĩnh còn nghèo nhưng đến nay 100% các trường phổ thông trung học và phổ thông cơ sở đều được xây mới, cao tầng. Hằng năm số học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học trúng tuyển vào đại học và cao đẳng chuyên nghiệp đạt tỷ lệ cao, nhiều xã có đến hơn 70% số em được gọi vào đại học, cá biệt có thôn xóm có dăm ba chục em đang học đại học. Hà Tĩnh luôn trân trọng và tự hào khi có những người con quê hương thành đạt trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, sẵn sàng đón chào họ về góp sức

xây dựng quê hương. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình không quên nhắc đến anh Phạm Nhật Vượng ở Tập đoàn Vincom, một tấm gương tiêu biểu đã đóng góp xây dựng hơn 300 ngôi nhà tình nghĩa, mua hơn 3.000 con bê sinh sản để giúp đỡ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh - liệt sĩ, góp phần xóa đói giảm nghèo trong tỉnh.

Đầu tháng Bảy vừa qua, khi về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, Thủ



Khu kinh tế Vũng Áng đang được xây dựng

tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân nơi đây nhưng cũng có điều chưa thật hài lòng. Thu nhập bình quân đầu người của Hà Tĩnh vẫn thấp, chỉ bằng một nửa bình quân chung của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo còn cao... Khó khăn của Hà Tĩnh thì ai cũng biết, thiên nhiên khắc nghiệt, bom đạn tàn phá, sự hy sinh mất mát

trong chiến tranh để lại hậu quả không nhỏ. Những năm vừa qua Hà Tĩnh không ngừng đổi mới, mức tăng trưởng bình quân trong 5 năm qua là 9,6%, bảo đảm bền vững vượt mục tiêu Đại hội Đảng nhiệm kỳ vừa qua đặt ra nhưng so với các thành phố lớn, các tỉnh bạn thì vẫn rơi vào tình trạng "tụt hậu". Tổng giá trị sản lượng làm ra từ hạt thóc, con cá, chăn nuôi, trồng rừng trong điều kiện mới vẫn còn thấp. Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã nhận thức rõ rằng, muốn

điểm và tư tưởng chỉ đạo công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chìa khóa, là câu trả lời toàn bộ các câu hỏi đặt ra cho sự phát triển của Hà Tĩnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang khi về thăm quê hương Hà Tĩnh đã chỉ rõ: Cùng với việc phát triển nông nghiệp, nông thôn đứng hướng, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phải thu hút đầu tư để khai thác thế mạnh công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Mở ra phương hướng mới là cách làm, xác định

phá vỡ "thâm niên tình nghèo" phải tăng tốc, đi vào công nghiệp hóa để bứt phá. Hà Tĩnh đang có một lợi thế mà các địa phương khác không dễ gì có được. Đó là cảng nước sâu; mỏ sắt Thạch Khê; khu kinh tế Vũng Áng với các sản phẩm chủ lực là gang thép, nhiệt điện, lọc hóa dầu, công nghiệp phụ trợ, cảng biển; khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Mở ra quan

và tiến hành các bước đi, là giải pháp để có thị trường, tạo nguồn lực, để có vốn, có kỹ thuật, phải không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy tư duy mới, lao động sáng tạo của nhân dân.

Có thể nói Hà Tĩnh đang vươn tới con đường của sự nghiệp công nghiệp hóa mạnh mẽ và

(Xem tiếp trang 20)
Ngọc Đán

không ít dữ dội. Trên con đường ấy, Hà Tĩnh có thể mạnh là ý thức trách nhiệm và niềm tin của nhân dân, ý chí của Đảng và lòng dân gắn kết, bền chặt trong bước đi. Hôm chúng tôi về Vũng Áng, Văn phòng Ban quản lý khu kinh tế này chỉ còn lại ông Hồ Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực tiếp khách. Ông cho biết, anh em phải bám cơ sở, về các xã để theo dõi việc đền bù và vận động nhân dân giải phóng mặt bằng. Đã nhiều năm gắn bó với Vũng Áng từ khi mới có quyết định thành lập khu kinh tế này nên ông Tuấn nắm vững đến từng chi tiết đặc điểm, lộ trình triển khai xây dựng từng dự án ở đây. Theo quy hoạch khu kinh tế Vũng Áng được Chính phủ phê duyệt với diện tích 16 nghìn hecta trong tổng số 22.781 hecta đất tự nhiên gồm 5 khu chức năng: khu đầu tư xây dựng và phát triển công nghiệp với diện tích 5.000 hecta; khu hàng hóa xuất nhập khẩu; khu hậu cảng gồm cảng thương mại tổng hợp Vũng Áng và cảng nước sâu Sơn Dương. Cảng Vũng Áng có 27 cầu cảng, đến nay đã đưa vào sử dụng 2 cảng, đón được tàu tải trọng trên 30 vạn tấn. Các khu chức năng thứ 4 và thứ 5 sẽ là khu đô thị và khu đô thị - du lịch gắn với di tích văn hóa địa phương và Đèo Ngang. Khu kinh tế Vũng Áng liền kề với mỏ sắt Thạch Khê, nơi có trữ lượng chiếm 60% quặng sắt của Việt Nam.

Những gì mà Hà Tĩnh đang xây đắp nên một vẻ đẹp mới của khu kinh tế Vũng Áng ở 9 xã phía Nam thuộc huyện Kỳ Anh không phải là con đường bằng phẳng. Dẫu đã bao đời sống trên mảnh đất khô cằn, sỏi đá, cuộc

Chuyển động từ...

(Tiếp theo trang 19)



sống nghèo khổ nhưng người dân vẫn coi đây là nơi nuôi sống mình. Không ít người vẫn lo sợ cho tương lai con cái, vẫn "cố thủ" muốn đóng chặt những tấm phen của ngôi nhà mình. Họ không dễ dàng chấp nhận, đương đầu với thách thức mới, tận dụng cơ hội để có bước tiến nhảy vọt. Nhưng người dân Hà Tĩnh vốn hiếu học, cầu thị, không bảo thủ. Đảng, chính quyền các cấp ở đây đã thuyết phục người dân bằng tấm lòng và con mắt nhìn thời đại, đưa sức mạnh của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, biến ngoại lực ấy thành nội lực, được sự đồng thuận của từng làng, xã, tạo nên động lực mới phát triển cho mình, thay đổi vận mệnh của quê hương và của mỗi con người. Trên thực tế Hà Tĩnh đã làm được điều đó. Ông Hồ Anh Tuấn kể: thuyết phục hơn 2.000 hộ dân chấp thuận đến nơi tái

định cư là điều rất khó khăn nhưng chỉ hơn một năm tỉnh đã làm được điều đó, không có trường hợp nào kiện cáo. Rồi lại phải di dời hơn 8.000 ngôi mộ, trong đó có khoảng 200 ngôi mộ chưa mãn tang (mới chôn dưới 2 năm). Nghe đến đây tôi nhớ đến câu chuyện của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nói về phong trào của Mặt trận Tổ quốc, của nhân dân các địa phương trong tình nguyện hưởng về Kỳ Anh góp công, góp sức giúp nhân dân di dời nhà cửa, tài sản để giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ đã ký kết với các nhà đầu tư. Tưởng đó là chuyện lạ thời nay nhưng đó lại là truyền thống cốt cách, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích tập thể, vì lợi ích chung của con người Hà Tĩnh. Đến nay, Vũng Áng đã tạo nên một diện mạo mới của khu kinh tế hiện đại. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đang khẩn

trương xây dựng để năm 2012 có thể phát điện; Nhà máy luyện thép 15 triệu tấn/năm, giai đoạn 1 là 7,5 triệu tấn do Tập đoàn Formosa đầu tư đã khởi công. Tập đoàn dầu khí đã hoàn thành xây lắp Tổng kho xăng dầu có khối lượng 55.000 mét khối. Bến số 2 cảng biển Vũng Áng đã đi vào khai thác. Một tin vui khác cũng làm phấn chấn lòng người, mỏ sắt Thạch Khê đã bóc tầng đất phủ được 7 triệu mét khối, phần đầu đến năm 2011 có thể khai thác quặng sắt công nghiệp. Lãnh đạo chủ chốt nơi đây có chung một quyết tâm: Hà Tĩnh phải có nhà máy chế biến, không thể bán quặng thô ra ngoài, nghĩa là quặng sắt phải biến thành sắt, v.v...

Câu chuyện đổi mới đã đi vào đời sống, tình cảm của cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh vững chắc, đầy tự tin. Con người nơi đây vốn nhũn nhặn đang

Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

trở nên quyết liệt lạ thường. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Những kết quả bước đầu tốt đẹp tự nó đã nói lên chủ trương đúng đắn của cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh rất hợp lòng dân. Khi đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết thì việc gì cũng làm được. Không thể kéo dài tình trạng cán bộ thiếu trách nhiệm trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, miệng thì nói "phụng sự quần chúng" nhưng việc làm trái với lợi ích nhân dân, trái với chính sách của Đảng và Nhà nước. Lãnh đạo tỉnh trước đây chỉ về đến huyện nay

sống kinh tế, văn hóa - xã hội ở các địa phương. Bí thư Tỉnh ủy và 158 cán bộ chủ chốt của tỉnh đều phải thực hiện nghiêm túc việc bám sát cơ sở như vậy, ai cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với địa bàn được phân công. Đồng hành cùng doanh nghiệp để thu hút đầu tư đang là trang mới trong tiềm thức và việc làm của tỉnh và các huyện. Nhưng để làm ăn lâu dài, có hiệu quả thì phải chọn lựa, tính toán, kiểm tra làm rõ năng lực của đối tác. Tài nguyên Hà Tĩnh sẽ được khai thác, quản lý, sử dụng như thế nào trong chiến

Tạo ra một môi trường mới, lành mạnh để ai cũng có điều kiện phát huy tối đa năng lực qua công việc của mình là điều kiện tiên quyết để xây dựng đội ngũ cán bộ. Đánh giá và lựa chọn cán bộ là dựa vào những kết quả cụ thể của họ trong việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được giao. Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở vừa qua đã đổi mới gần 40% số cấp ủy viên, số cán bộ ở độ tuổi trẻ chiếm 18%, trong đó hơn 50% có trình độ đại học, cao đẳng. Trẻ mới có sức đột phá, sáng tạo, mới có niềm đam mê cống hiến, thi thố tài năng. Tuy nhiên

cũng vậy, có không ít người thường lo cho cái riêng của mình. Bởi vậy Tỉnh ủy đã xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên, trong có cả cấp tỉnh ủy viên. Ông cũng nói về vai trò của báo chí ở đây. Một tỉnh nhỏ mà có đến 19 - 20 cơ quan báo chí đặt văn phòng thường trú. Tai mắt của phóng viên có mặt khắp nơi. Việc tốt có nhiều nhưng thường ít người quan tâm, song hề có việc gì sơ suất, khuyết điểm của địa phương là lập tức được báo chí để mắt. Lãnh đạo tỉnh, huyện đều tôn trọng các nhà báo và cũng sẵn sàng đối thoại với anh em cởi mở, thân tình nhưng đầy ý thức trách nhiệm. Trên thực tế có nhiều tờ báo, nhiều phóng viên chia sẻ khó khăn và cộng đồng trách nhiệm với Hà Tĩnh trên con đường đổi mới và chính họ đã giúp cho địa phương phát hiện các vụ việc, tiêu cực để nắm bắt và quản lý sâu sát đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp...

Trung thành với truyền thống cách mạng là không thể để Hà Tĩnh tụt hậu, "giam mình" trong diện tỉnh nghèo. Thời cơ và điều kiện vươn dậy đang nằm trong tay, cả Hà Tĩnh biết rõ điều đó. Nội bộ đoàn kết, nhất trí cao với chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước cũng như chính của Đảng bộ Hà Tĩnh trên con đường đổi mới. Phải chăng đây là một cuộc "cách mạng mới" tập hợp tài trí và sức mạnh quần chúng hành động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh để cùng cả nước vươn lên?

Tháng 7 năm 2010

Ngọc Đán

Ảnh: Hải Hưng



Làng chài Cẩm Nhượng

xuống tận xã dự họp với bà con, nhất là nơi có các dự án. Tỉnh đã thành lập 12 đoàn công tác do 12 đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, một tháng mỗi thành viên xuống cơ sở ít nhất một lần để chỉ đạo sản xuất, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tập hợp ý kiến đóng góp toàn diện các mặt của đời

lực phát triển nhanh và bền vững là câu hỏi thường xuyên đặt ra trong mọi quá trình để đạt hiệu quả kinh tế, ổn định xã hội, gắn chặt với cải thiện và bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Lợi thế về đất đai, khoáng sản đang ngày càng trở nên sung sức nhờ chính con người Hà Tĩnh.

trong cuộc thu hút tài năng cống hiến đòi hỏi những người lãnh đạo quản lý phải tạo được niềm tin đối với họ và xử lý kỷ luật phải nghiêm minh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình không hề giấu giếm suy nghĩ của mình. Trong thực tế có nhiều người tâm huyết, trách nhiệm với dân nhưng thời nào

TUỔI TRẺ

Thứ hai, ngày 5.7.2010 số 17/2010(621).

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG LÀM VIỆC VỚI HÀ TĨNH:

Tập trung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Bắc Trung bộ, ngày 4-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh. Làm việc với lãnh đạo tỉnh, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả phát triển kinh tế - xã hội khá toàn diện. Thủ tướng cũng chỉ ra những yếu kém mà Hà

Tĩnh cần lưu ý để tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới như: thu nhập bình quân đầu người/năm của Hà Tĩnh mới chỉ đạt hơn 11 triệu đồng, bằng một nửa bình quân chung cả nước; tỉ lệ hộ nghèo còn cao và tỉ lệ cận nghèo rất lớn, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, công nghiệp đứng thứ 53 của cả nước...

Đề cập hướng phát triển thời gian tới, Thủ tướng gợi ý Hà Tĩnh

cần tập trung chỉ đạo các mục tiêu chính là Khu kinh tế Vũng Áng, phát huy hiệu quả 100.000ha đất nông nghiệp gắn với đó là triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới, hoàn thành dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, hoàn thành mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, hoàn thiện chương trình nâng cấp và xây mới hệ thống y tế, giáo dục, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực...

TTXVN

NÔNG NGHIỆP

Thứ ba, ngày 13.7.2010 số 138(3507).

NGHỊCH LÝ Ở HÀ TĨNH:

Lúa chết khô, vẫn có hồ đầy nước!



Giữa lúc 80% hồ đập của Hà Tĩnh cạn kiệt, con người cũng như gia súc gia cầm, cây trồng ngóng từng giọt nước thì oái oăm thay cách TP Hà Tĩnh chưa đầy 20 cây số, hồ chứa nước Bộc Nguyên như một túi nước khổng lồ treo lơ lửng trên cao trình 22 mét đang có nguy cơ vỡ...



Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Giữa trưa hè nắng như đổ lửa, chúng tôi theo chân đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh, do ông Trần Minh Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đi tìm nguồn nước cứu người, cứu lúa. Đến hồ thủy lợi Bộc Nguyễn tất cả đều ngớ người bởi trong lúc khắp nơi thiếu nước mà hồ Bộc Nguyễn vẫn đầy ắp, treo trên cao trình hơn 20m so với mặt nước biển, đã thế mọi người còn phát

không chỉ cung cấp nước tưới, phục vụ SXNN mà quan trọng hơn còn tham gia phòng lũ cho hàng vạn dân cư hạ du sông Thịnh bao gồm TP Hà Tĩnh, các huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên”.

Năm 1998 hồ Bộc Nguyễn đang cung cấp nước tưới cho trên 6 ngàn ha đất canh tác thì dùng một cái, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chuyển giao công trình sang cho Cty Cấp nước sinh hoạt Hà Tĩnh

trong khi lúc nào hồ Bộc Nguyễn cũng chứa từ 18- 20 triệu m³ nước. Hơn nữa, Cty lại chỉ khai thác nước từ cos 16 đến cos 18 trong phạm vi 2m độ âm còn lại là nước chết.

Đã 45 năm tuổi, tức là ở cái tuổi lão hoá lại không có hệ thống xả đáy nên qua mỗi lần mưa lũ toàn bộ nước thải sinh hoạt và chăn nuôi của hơn 140 hộ dân cư sống trên vùng thượng nguồn chảy về lòng hồ gây ô nhiễm trầm trọng. Nguy hiểm hơn, do mức nước chết nằm ở cao trình từ 18-20m nên thân đập luôn bị thấm thấu ngày một nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đập rất lớn. Hiện tại chân đập A bị thấm chạy dài 300m, mái thượng lưu đập bị trôi trượt. Ở đoạn giữa thân đập, nơi trụ cột điện đường dây 500KV Bắc- Nam xây dựng nằm đè lên với khối lượng sắt thép bê tông khá nặng càng làm cho mái đập bị oằn xuống, dòng nước từ chân trụ điện chảy ra xối xả.

Theo ông Ngô Đức Hợp, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh thì năm 2008, một đoạn thân đập bị tuột, đất đá và nước trôi về kênh N1, may có lực lượng cứu hộ nhanh nên còn giữ được con đập đến ngày nay. Còn ông Trần Quốc Hùng, PGD Sở NN- PTNT phân tích: “Với cao trình trên 20m, mực nước chết luôn lưu giữ trên 18m, thân đập lâu ngày không được gia cố cùng với tác động của môi trường khiến đập càng rò rỉ mạnh. Một khi vỡ đập thì cột nước dâng cao trên 8 mét sẽ quét sạch TP Hà Tĩnh, 2 huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà ra biển”. Tổ chức BCEOM tại Việt Nam từng gửi thông điệp cho lãnh đạo Hà Tĩnh khuyến cáo các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý ngay hiện tượng thấm, tránh gây ra các tổn thất lớn cho xã hội nhưng không ai thèm để ý...

ANH BÌNH



Nước thấm thấu đọng thành ao chảy xuống kênh N1 suốt ngày đêm.

hiện đập bê tông bị thấm, nhiều chỗ nước chảy thành dòng sâu hoắm. Ông Trần Minh Kỳ phải thốt lên: “Nguy cơ vỡ đập đến nay, chỉ cần mưa 600 mm là tất cả bay ra biển Đông”.

Ông Đào Văn Tinh – nguyên GD Sở Thủy lợi Hà Tĩnh, một trong những đoàn viên thanh niên từng mang cơm nắm tình nguyện lên xây hồ Bộc Nguyễn năm nào kể: “Hồ Bộc Nguyễn được khởi công năm 1963, đưa vào sử dụng năm 1965 là hồ lớn của tỉnh Nghệ Tĩnh thời bấy giờ chứa được 24,3 triệu m³ nước, nằm ở lưu vực sông Thịnh thuộc địa phận 3 xã Thạch Điền (Thạch Hà), xã Cẩm Thạch và Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên). Hồ

Ông Trần Minh Kỳ kết luận, việc khai thác 6 triệu m³ nước từ hồ Bộc Nguyễn dẫn xuống kênh N1 phục vụ chống hạn ngay lúc này là việc làm cấp bách không thể chần chừ. Sau đó Sở NN-PTNT khẩn trương có phương án đưa hồ thủy lợi Bộc Nguyễn trở thành công trình thủy lợi đa mục tiêu. Đồng thời cấp tốc xử lý những sự cố xảy ra trên thân đập, nâng cấp đập chứa từ 18 lên 24 triệu m³ đúng như thiết kế ban đầu.

quản lý. Do không còn cấp nước phục vụ SX mà lượng nước dân sinh cung cấp cho TP Hà Tĩnh và các vùng lân cận mỗi năm chưa đầy 1 triệu m³, từ đó nước trong hồ cứ nhích dần lên. Đến năm 2010 Cty Cấp nước Hà Tĩnh chỉ khai thác tối đa hết 2,7 triệu m³

NÔNG NGHIỆP

Thứ năm, ngày 15.7.2010 số 140(3509).

HÀ TĨNH:

**6 tháng đầu năm,
giá trị SXNN ước đạt
4.502 tỷ đồng**

(NNVN- Hà Tĩnh) Sở NN- PTNT Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra giải pháp 6 tháng cuối năm. 6 tháng qua giá trị

sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 4.502 tỷ đồng (nông nghiệp 3.886 tỷ đồng, lâm nghiệp 146 tỷ, thủy sản 470 tỷ), đạt trên 53 % kế hoạch năm.

6 tháng cuối năm, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đưa giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt trên 4.224 tỷ đồng, sản lượng lương thực đạt trên 22 vạn tấn, trồng mới 120 ha chè, 1.500 ha cao su, 200 ha cây ăn quả, tỷ trọng chăn nuôi đạt trên 40%, trồng rừng tập trung đạt trên 6 ngàn ha, trồng 3 triệu cây phân tán, tổng sản lượng thủy sản gần 20 ngàn tấn, giá trị chế biến 200 tỷ đồng... **AB**

TIÊN PHONG

Thứ sáu, ngày 30.7.2010 số 211.

*Phó Ban Quản lý Khu kinh tế
Vũng Áng - Nguyễn Đình Vận*

Tôi không biết năng lực tài chính của chủ đầu tư

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Vận - Phó Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) cho biết: Đến thời điểm này, cơ bản đã bàn giao mặt bằng gần 3.200 ha thuộc 5 xã (Kỳ Lợi, Kỳ Phương, Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Thịnh thuộc huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho chủ đầu tư. Trong đó có 600 ha đất ở, còn lại là đất nông nghiệp. Để có mặt bằng dự án, chính quyền đã phải di dời 2.200 hộ dân. Để có tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa vay vừa xin Chính phủ hỗ trợ khoản ngân sách 2.500 tỷ đồng, trong đó 1.500 tỷ đồng dùng để đền bù di dân, giải phóng mặt bằng và 1.000 tỷ đồng còn lại là để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, đào tạo nghề cho người dân...

Ông Vận cho biết thêm, (36 tháng) kể từ khi bàn giao mặt bằng sạch, dự án Formosa sẽ triển khai lắp đặt nhà máy để sản xuất. Theo kế hoạch, đến 30-7-2010, việc bàn giao mặt bằng sẽ hoàn thiện. Việc đào tạo nghề cho người dân tái định cư sẽ thế nào trong khi họ đã mất

hết tư liệu sản xuất? Ông Vận cho biết, đến thời điểm này đã thống kê được số lao động cần đào tạo. UBND huyện Kỳ Anh cũng đã tiến hành nhập Trung tâm Giáo dục Hướng nghiệp Dạy nghề Kỳ Anh vào Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Kỳ Anh để tập trung dạy nghề cho con em các hộ dân liên quan dự án Formosa. Đến thời điểm này, đã mở được hai lớp may công nghiệp và gò hàn cho 120 con em thuộc hộ phải di dời.

Khi được PV phản ánh việc hiện nay Tập đoàn Formosa đang đưa ra những kiến nghị với Chính phủ để được vay vốn và giảm thuế các mặt hàng nhập khẩu phục vụ hoạt động dự án sau này, ông Vận cho rằng đây là dự án trọng điểm quốc gia nên chắc các bộ, ngành cũng đã nghiên cứu kỹ năng lực tài chính của chủ đầu tư rồi mới cấp phép. Việc triển khai dự án cũng do nhà thầu phía Đài Loan làm nên họ đã chi những khoản nào cũng không biết. “Còn về năng lực tài chính của tập đoàn này, tôi không được tham gia nên không biết, việc này phải hỏi Trưởng ban Quản lý dự án Khu kinh tế Vũng Áng Võ Kim Cự (hiện là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - PV)” – Ông Vận nói.

Vì Formosa là dự án trọng điểm quốc gia nên đã được UBND tỉnh dành nhiều ưu đãi hơn so với các dự án khác. “Nếu một nhà đầu tư nước ngoài vào mà năng lực tài chính có hạn thì không thể thực hiện được. Có thể họ thấy mình ưu đãi nhiều nên đưa ra nhiều yêu sách hơn” - ông Vận nói.

P.C - M.T

NÔNG NGHIỆP

Thứ tư, ngày 28.7.2010 số 149(3518).

CHÚNG TÔI TỪNG THẤT BẠI

XII- Hà Tĩnh, ào ào dự án nay nằm chỏng chơ!



Những năm 90 của thế kỷ trước, Hà Tĩnh liên tục kéo về hàng loạt dự án cây trồng, vật nuôi. Bây giờ nhìn lại, không một dự án nào được như mong muốn...

Ông Lê Đình Sơn – Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh: “Những thất bại trên là bài học sâu sắc để chúng tôi rút kinh nghiệm, có chiến lược phát triển các loại, cây con một cách vững chắc hơn. Câu chuyện phát triển thế nào bền vững đến nay chúng tôi vô cùng thấm thía... Hiện Hà Tĩnh có gần 10 nghìn ha cao su, phát triển tốt; có nhiều bộ giống cây con mới, cho hiệu quả kinh tế cao, nhất là các bộ giống lúa mới đưa vào, nâng sản lượng lương thực từ 27 vạn tấn những năm 1990 lên 51 vạn tấn hôm nay cũng nhờ một phần rút ra từ thất bại”.



Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Vào những năm 90, các loại giống cây trồng, các tiến bộ KHKT còn hạn chế nên kinh tế nông nghiệp Hà Tĩnh nói chung rất ẻo uột. Chính vì vậy, khi có các chương trình, dự án về, Hà Tĩnh đã hồ hởi đón nhận và kỳ vọng nhiều. Nay ngoái cổ nhìn lại, hàng loạt dự án sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh khi đó, đều bị thất bại một cách thảm hại.

Có lẽ lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mà đặc biệt là lãnh đạo ngành NN-PTNT vẫn còn cay đắng khi nhớ về hàng loạt dự án với kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng mất sạch sành sanh như: dự án dâu - tầm - tơ, dự án trồng dứa, sản xuất lúa lai, nuôi tôm trên cát, dự án mía đường, v.v...

Năm 1994, Hà Tĩnh triển khai dự án dâu - tầm - tơ, được xem là dự án đầu tiên về với nông dân Hà Tĩnh. Tiếp nhận dự án, cán bộ ra sức tuyên truyền, cổ vũ và vận động nông dân thay thế các loại cây trồng truyền thống sang trồng dâu nuôi tầm. Dự án đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng một nhà máy đồ sộ ngay giữa lòng thành phố để dệt tơ. Thế nhưng, cây dâu, con tầm không phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt nên kế hoạch phá sản, nhà máy đóng cửa.

Sau thất bại đó, Hà Tĩnh lại hồ hởi đón nhận dự án trồng dứa trên đất Kỳ Anh. Khi dự án về, một số người tin tưởng đất cần đá sỏi ở Kỳ Anh, đưa cây dứa vào trồng sẽ phát triển được và có đủ nguyên liệu cho một nhà máy dứa công suất lớn, nhằm đổi đời cho huyện nghèo này. Thế

nhưng do tính toán thiếu khoa học nên khi đi vào triển khai thực tế, nguyên liệu không đủ cho nhà máy hoạt động. Bên cạnh đó, dây chuyền công nghệ sản xuất của nhà máy lại hết sức tréo ngoe khi kích thước lỗ để chế biến dứa chỉ một cỡ còn dứa thì quả to, quả nhỏ, nhà máy chỉ tiếp nhận được 1/3 lượng dứa vừa lỗ, còn lại 2/3 dứa quả chẳng có cách gì xử lý, dồn đống hàng chục tấn để thối rữa phải mang đi chôn. Chưa được 2 năm trời dự án trồng dứa cũng thất bại, thua lỗ hàng chục tỷ đồng, tiền Nhà nước mất, nông dân trắng tay.

Năm 2000, Hà Tĩnh lại tung búng đón nhận dự án nuôi tôm trên cát của Cty Việt Mỹ. Bập vào Hà Tĩnh, Cty Việt Mỹ được tỉnh cấp ngay cho 2.000 ha đất cát ven biển để nuôi tôm. Do

thiếu vốn và cách tổ chức sản xuất kém cỏi cộng với công tác an ninh không đảm bảo nên dây dụa mãi, Cty này cũng chỉ cải tạo được một số diện tích rất nhỏ trên tổng diện tích rất lớn được giao đem vào nuôi tôm nhưng thất bại chồng lên thất bại. Sau khi UBND tỉnh Hà Tĩnh có ý thu hồi lại toàn bộ diện tích thì phía Cty lại xin điều chỉnh dự án với nhiều hạng mục, trong đó có cả việc nuôi bèo và chăn nuôi bò...

Những thứ còn sót lại của Nhà máy đường Linh Cảm (Hà Tĩnh). Nhà máy này khởi công năm 1996 với tổng vốn đầu tư 129 tỷ đồng do T Cty Mía đường I làm chủ đầu tư. Sau 3 năm thua lỗ đã phải đi dòi vào Trà Vinh.
Ảnh: VŨ TOÀN



Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

trên cát.

Sau những dự án trên, nông nghiệp Hà Tĩnh còn tiếp tục thất bại về dự án lúa lai, dự án trồng cây dó trầm. Lúa lai thời ấy được tuyên truyền, tung hô và giao chỉ tiêu đến từng chi bộ bắt buộc phải thực hiện. Do không hiệu quả nên đến nay chương trình này chỉ còn là kỷ niệm buồn.

Cũng tựa như lúa lai, cây dó trầm từng được không ít người tăng bốc lên tận mây xanh để rồi xã xã trồng dó trầm, nhà nhà trồng dó trầm, gây nên một phong trào trồng dó trầm vô cùng lớn, lên đến 1.500 ha. Trồng rồi chẳng biết bán cho ai nên gần như dân đành để vậy. Khổ nỗi, loại cây này muốn làm củi cũng không ổn vì khó cháy và rất nhiều khói!

Để lại tàn dư khó quên nhất trên đất Hà Tĩnh có lẽ là dự án mía đường. Dự án này triển khai năm 1996 với tổng vốn đầu tư lên đến trên 160 tỷ đồng. Khi dự án vào, nhờ đưa vào Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nơi nào có chủ trương trồng mía ở đó không thực hiện được thì Bí thư, thôn trưởng phải chịu kỷ luật. Bằng biện pháp cứng rắn đó nên nông dân ở một số vùng cũng trồng

được một ít diện tích mía phục vụ dự án. Khổ nỗi, đường sá đi lại khó khăn, xe lớn không vào được chở mía nên chi phí quá lớn, buộc phải hạ giá mua vào. Dân tập tành trồng mía, năng suất thấp (chỉ khoảng 30 tấn mía cây/ha); thu hoạch vất vả, giá thấp, hạch toán thấy lỗ nhiều so với cây trồng truyền thống khác nên người dân chán nản. Về phía nhà máy, do không có kinh phí nên có năm để cho mía của dân trở hoa mà vẫn không có tiền mua. Tỉnh nghèo Hà Tĩnh đã phải thất lung buộc bụng trích ngân sách ra “giải quyết” tồn đọng này. Chưa hết, nhà máy đường được đặt bên triền sông La, ngay trong khu dân cư nên vấn đề nước thải là vô cùng nan giải, nếu không nói là không thể giải quyết. Vì vậy, dự án mía đường rồi cũng phá sản sau vài ba năm tập tễnh đi vào hoạt động. Bây giờ, tàn dư để lại là một hệ thống cột bê tông nằm chỏng chơ ngay cạnh đường lên khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú.

Trước khi rút đưa dây chuyền nhà máy vào Trà Vinh, dự án này còn nợ Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Hà Tĩnh trên 100 tỷ đồng. Nay nhờ vào đó làm ăn khá giả và chia sẻ khó khăn với Ngân hàng NN Hà Tĩnh, nên nhà máy đường Trà Vinh vẫn trả nợ gốc và lãi đúng hạn cho ngân hàng. Lãnh đạo Ngân hàng NN-PTNT Hà Tĩnh rất ghi nhận và biết ơn Nhà máy đường Trà Vinh xung quanh vấn đề giải quyết nợ cũ. Tuy nhiên, hiện tại, số nợ gốc vẫn còn trên 70 tỷ đồng.

Ngoài những dự án đã thất bại, Hà Tĩnh đang đối mặt với một dự án đang đứng trước nguy cơ thất bại đó là dự án nhà máy bột ngọt VEDAN ở Kỳ Anh. Do không giải quyết được vấn đề nước thải nên dự án đã được triển khai hoàn thành 3 năm nay, nông dân trồng sắn đang ế đầy nương không biết nhổ vất đi đâu mà lấy đất, chỉ có cách duy nhất là nhổ cho trâu bò ăn. Loại sắn đắng này khốn ở chỗ, chỉ có trâu bò ăn được, còn lợn, gà và người thì không thể ăn được, nông dân Kỳ Anh đang hết khổ vì dự án sản xuất bột ngọt. **ANH BÌNH**

III. PHÁP LUẬT

LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Thứ năm, ngày 8.7.2010 số 81(2015).

Hà Tĩnh:

“Ông cấp nước” cửa quyền

Hơn 2 năm qua, hàng ngàn hộ dân ở TP. Hà Tĩnh phải chịu cảnh thiếu nước sạch trầm trọng. Theo phản ánh, mặc dù UBND TP. Hà Tĩnh đã cho triển khai nhiều công trình nước sạch tại một số phường, xã nhưng khi nghiệm thu, thật bất ngờ, chính nhà máy nước Hà Tĩnh lại gây khó khăn cho dân...

Chính quyền sốt sắng, Cty cấp nước thờ ơ...

Dự án nước sạch cung cấp cho TP. Hà Tĩnh và vùng phụ cận có công suất 50 triệu m³/năm, xây dựng từ năm 1988, đến năm 1994 được nâng cấp lên 16 triệu m³/năm, do Chính phủ Ôxtrâyliia tài trợ. Tuy vậy, dự án thực thi xong vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn, nhất là địa bàn dân cư tại những khu vực thuộc các phường xã mới thành lập. Khắc phục khó khăn trên, UBND TP. Hà Tĩnh đã ra Quyết định số 111/QĐ-UBND (ngày 14/01/2009) về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất trong 2 năm 2009 - 2010, trong đó hỗ trợ 75% ngân sách xây dựng hệ thống đường ống cấp nước giai đoạn 1 và 100% ngân sách cho giai đoạn 2.

Thực hiện chủ trương trên, UBND phường Nguyễn Du đã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND TP. Hà Tĩnh và được phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu xây lắp công trình hệ

thống cấp nước sạch cho khối phố 7 và 8 (giai đoạn 1). Theo nội dung QĐ số 1749/QĐ-UBND ngày 2/11/2009 của UBND TP. Hà Tĩnh, công trình có tổng mức đầu tư trên 722 triệu đồng, chiều dài tuyến ống hơn 5.000 m (loại ống D32- D90), khởi công tháng 10/2009 và nghiệm thu 24/12/2009. Cùng thời gian đó, UBND phường Nguyễn Du tiếp tục triển khai công trình giai đoạn 2 tại các tổ dân phố nằm dọc tuyến tỉnh lộ 9, chiều dài đường ống toàn tuyến 940m (loại ống D160), mức đầu tư gần 500 triệu đồng.

Theo phản ánh, UBND phường Nguyễn Du đã làm việc với Cty cấp nước Hà Tĩnh nhiều lần, đề nghị Cty thực hiện đấu nối tuyến ống với hệ thống cấp nước của TP. Tuy nhiên, lúc Cty cho rằng "UBND phường không phối hợp ngay từ đầu"; lúc lại dẫn lý do "áp lực và lưu lượng nước tại địa bàn quá yếu, nên không thể đấu nối". Trước tình hình trên, ngày 11/6/2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn số 1842/UBND-XD gửi Cty cấp thoát nước Hà Tĩnh và



Người dân phường Nguyễn Du trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt

UBND phường Nguyễn Du, trong đó giao cho Cty cấp thoát nước Hà Tĩnh làm việc với UBND phường và báo cáo lại UBND tỉnh về tiến độ thực hiện công việc. Tuy vậy, cho tới nay mọi việc vẫn chưa được khai thông, khiến người dân trên địa bàn vẫn trong tình trạng khát nước sạch.

Vì quyền lợi Cty và vì lẽ gì khác?

Tiếp xúc với ông Nguyễn Văn

Quý, Giám đốc Cty cấp nước Hà Tĩnh, chúng tôi nhận được giải thích: Không riêng ở phường Nguyễn Du mà cả xã Thạch Hạ, chủ đầu tư đều tự thuê nhà thiết kế, thi công mà không thỏa thuận với Cty. Nếu thực hiện đấu nối, Cty phải tiến hành kiểm tra lại các yếu tố kỹ thuật, sau khi thực hiện phải thỏa thuận cho phép Cty thu phí 50%. Tuy nhiên, theo ông Dương Đình Phúc, cán bộ địa chính xây dựng phường Nguyễn Du, công trình đã được UBND TP

phê duyệt và thẩm định hồ sơ thiết kế, thi công đầy đủ. Không lý gì, Cty cấp nước Hà Tĩnh lại viện vào lý do đó để gây khó dễ. Một thực tế là có rất nhiều công trình như thế này được Cty đứng ra bao thầu từ A tới Z, như công trình ở xã Thạch Trung đã hoàn thiện từ lâu, đến nay vẫn không phát huy được hiệu quả đã làm mất uy tín của Cty.

Tại sao Cty cấp nước Hà Tĩnh đã được đầu tư trên 100 tỷ đồng, mỗi năm cho doanh thu từ 18 - 20 tỷ đồng, nhưng phần khấu hao tài sản Cty không chịu trích đầu tư trở lại. Không những vậy, Sở Tài chính và UBND TP. Hà Tĩnh đã thống nhất áp giá cho phép Cty thu phí: 3.200/1m³ nước, trong đó có 20% dành cho xử lý nước thải, nhưng Cty vẫn không trích lại cho địa phương để đầu tư vào công trình. Ngoài 20% đó, hàng năm còn có hàng trăm triệu đồng khác do Cty thu lợi phí nước thải tại các nhà hàng và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn cũng không biết nằm ở đâu?

Hiện, tỉnh Hà Tĩnh chuẩn bị triển khai dự án xây dựng tuyến nước sạch từ nhà máy nước Bộc Nguyễn về TP. Hà Tĩnh, hệ thống đường ống có đường kính 800cm, tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng bằng nguồn vay của Ngân hàng Thế giới. Dự án sẽ đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho TP đến 2050, nhưng vì lý do nào đó, Cty cấp nước Hà Tĩnh chỉ đề xuất sử dụng loại đường ống có đường kính 500 cm?

Đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh sớm chỉ đạo kiểm tra, làm rõ để người dân không phải chịu cảnh "khát khô, khát cháy" khi mà ngày ngày họ sống cận kề các công trình cung cấp nước sạch...

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT

Thứ năm, ngày 1.7.2010 số 41.

THÔNG TIN TIẾP BÀI GIẢI CỨU 10 NỮ SINH TỪ PHÁO ĐÀI SON PHẤN

Khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ chứa

***Nhiều đại gia, cán bộ địa phương có tên trong danh sách mua dâm**

Chiều ngày 30/6/2010, Thượng tá Dương Văn Trường, Thủ trưởng CQCSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: Cùng ngày, cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hòa (SN 1972) trú tại xóm 4, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn về tội Tổ chức, chứa chấp, môi giới mại dâm.

Đối tượng Hòa đã bị áp giải, di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. Nguyễn Thị Hòa đã có hành vi gạ gẫm, lừa gạt một số trẻ

vị thành niên trên địa bàn Hà Tĩnh và ép các em làm nô lệ tình dục.

Vụ việc nghiêm trọng này bị phát hiện khi người thân của các em tố cáo cho phóng viên Báo ĐS&PL và Báo Thanh tra Chính phủ. Các phóng viên đã vào cuộc, tham gia điều tra, giải cứu và cũng cấp những thông tin có được cho Công



an huyện Hương Sơn kịp thời phá án.

Được biết, vụ án đang được mở rộng, xác định rõ hơn các đối tượng đồng phạm và hành vi mua dâm trẻ vị thành niên của một số đối tượng có liên quan. Theo thông tin riêng của chúng tôi, đã có không ít đại gia và cán bộ địa phương tham gia đến hành vi nghiêm trọng này. ■

PHONG HÂN

KHUYẾN HỌC & DÂN TRÍ

Thứ năm, ngày 15.7.2010 số 2(559).

Nhiều sai phạm của GD công ty CPTMDV Hà Tĩnh

• Điều hành Công ty không cần biết đến pháp luật và Điều lệ Công ty

Thời gian gần đây, Báo Dân trí nhận được đơn kiến nghị của ông Đào Đức Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hà Tĩnh tố cáo một số việc làm trái pháp luật của ông Giám đốc đơn vị này.

Trong đơn tố cáo gửi về tòa soạn, ông Đào Đức Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hà Tĩnh cho biết, ông Nguyễn Văn Thiêm là Giám đốc, người đại diện pháp luật, chủ tài khoản của Công ty Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua đã có nhiều việc làm khuất tất, sai pháp luật, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, khiến nhiều cán bộ, cổ đông bức xúc.

Năm 2006, theo chủ trương của Nhà nước, Công ty Nam Hà Tĩnh tiến hành cổ phần hóa. Khi đó vốn điều lệ của công ty là 2,2 tỷ đồng. Từ đây Công ty có tên là Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Văn Thiêm được bầu là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ.

Sau cổ phần hóa, năm 2007, Công ty gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, công trình ngừng trệ, nợ thuế, nợ lương công nhân, Ngân hàng phong tỏa tài khoản, không cho vay, đòi siết nợ. Trước nguy cơ đó, với mối quan hệ tình cảm đã có, ông Nguyễn Văn Thiêm ra gặp ông Đào Đức Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghiệp Đông Hưng, Đông Anh, Hà Nội (Sau đây gọi tắt là Công ty Đông Hưng) đề nghị được giúp đỡ về vốn và hợp tác đầu tư.

Nhận thấy Kỳ Anh là một vùng có tiềm năng

phát triển, Công ty Đông Hưng đã tham gia góp vốn đầu tư vào Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hà Tĩnh (hiện nắm giữ 56,7% vốn) với mục đích vực doanh nghiệp này lên và cơ cấu lại để phát triển bền vững. Ông Đào Đức Thanh, đại diện Công ty Đông Hưng được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CPTMDV Hà Tĩnh.

Trong năm 2008 khủng hoảng kinh tế, các DN trong nước đều rất khó khăn trong việc huy động vốn. Với trách nhiệm của cổ đông lớn nhất, Công ty Đông Hưng bằng uy tín và tài sản của mình đã đứng ra vay ngân hàng trên 50 tỷ đồng để chuyển tiền vào cho Công ty CPTMDV Hà Tĩnh lấy vốn hoạt động (bằng hợp đồng vay vốn với lãi suất theo ngân hàng tại từng thời điểm giữa Công ty Đông Hưng và Công ty CPTMDV Hà Tĩnh). Nhưng từ đây, khi Công ty CPTMDV Hà Tĩnh đã đứng vững, bắt đầu phát triển thì ông Nguyễn Văn Thiêm, Giám đốc Công ty lại có những hành vi sai phạm luật, vi phạm điều lệ công ty và những việc làm vượt quá thẩm quyền, coi thường cổ đông của Công ty. Các nghị quyết, biên bản họp được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua rồi lại được ông Giám đốc "để đấy".

Ông Đào Đức Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CPTMDV Hà Tĩnh, đại diện Công ty Đông Hưng và ông Trịnh Xuân Minh, thành viên HĐQT Công ty CPTMDV Hà Tĩnh (nhóm cổ đông chiếm 65,7% vốn điều lệ), rất bức xúc

về những việc làm trái pháp luật của ông Nguyễn Văn Thiêm.

Cùng lúc làm Giám đốc 2 Công ty

Cụ thể, trong khi ông Nguyễn Văn Thiêm là Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CPTMDV Hà Tĩnh, ông Thiêm còn đồng thời là Giám đốc, người đại diện pháp luật, chủ tài khoản của Công ty TNHH hai thành viên Hưng Phú (Công ty Hưng Phú gồm 2 thành viên trong đó Công ty CPTMDV Hà Tĩnh là thành viên chiếm 50% vốn).

Trao đổi về sự việc trên, Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật Hợp danh Hồng Bách và Công sự (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Việc làm trên của ông Nguyễn Văn Thiêm là không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hà Tĩnh.

Một bản Hợp đồng kinh tế "chưa từng có"

Ở Công ty CPTMDV Hà Tĩnh thì việc Giám đốc làm trái thẩm quyền được coi là "chuyện thường ngày". Điển hình, ngày 10/10/2009, ông Thiêm ra quyết định số 217 thành lập Công ty TNHH tư vấn thiết kế, xây dựng giao thông 4; và ngày 20/10/2009, ra tiếp quyết định số 229 thành lập Công ty TNHH một thành viên xây dựng thương mại 5.

Theo Luật sư Nguyễn Hồng Bách thì: Việc Giám đốc Công ty tự ý ra Quyết định thành

Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh		Danh sách TP Hà Nội	
6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:			
Chức danh: Giám đốc công ty		Giới tính: Nam	
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THIÊM		Quốc tịch: Việt Nam	
Số CMND: 18335555; ngày cấp: 09/11/2006; Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh		Đã học: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam	
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh			
Chỗ ở hiện tại: Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh			
Chữ ký: <i>Nguyễn Văn Thiêm</i>			
7. Tên, địa chỉ chi nhánh:			
8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:			
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG			

2	Nhuyễn Văn Thiêm	TT. Kỳ Anh, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh	299.100
3	Nguyễn Trường Kiên	X. Kỳ Tiến, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh	16.700
4	Lê Việt Hùng	X. Thạch Việt, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh	1.300
5	Đặng Thị Anh	TT. Kỳ Anh, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh	3.200

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:			
Chức danh: Giám đốc công ty		Giới tính: Nam	
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THIÊM		Quốc tịch: Việt Nam	
Số CMND: 183357741; ngày cấp: 11/11/2001; Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh		Đã học: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam	
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh			
Chỗ ở hiện tại: Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh			
Chữ ký: <i>Nguyễn Văn Thiêm</i>			
7. Tên, địa chỉ chi nhánh:			
8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:			
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG			

❖ Nhiều cán bộ, CNV Công ty Hà Tĩnh đặt dấu hỏi trước việc ông Giám đốc Nguyễn Văn Thiêm có đến 2 số CMND khác nhau?

lập Công ty con vi phạm Điểm k, Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh Nghiệp và Điểm g Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty.

"Trái khoán" hơn, Ông Thiêm còn cùng ông Nguyễn Ánh Dương - Phó Giám đốc và ông Cao Văn Chính - Kế toán trưởng Công ty cùng ký trên một bản hợp đồng kinh tế (Hợp đồng san lấp mặt bằng không số /HĐKT ngày 20/11/2009, tổng giá trị 2,5 tỷ đồng). Trong thực tế, loại hợp đồng trên là vi phạm pháp luật. Chưa hết, ngày 28/10/2009, ông Nguyễn Văn Thiêm đã chỉ đạo ông Cao Văn Chính, kế toán trưởng lập chứng từ khống bán máy lu rung lớp hiệu Hamm 38A-0041 với giá 920 triệu đồng của Công ty CPTMDV Hà Tĩnh cho Công ty Đông Hưng (Nhưng thực tế, toàn bộ hồ sơ máy lu rung trên vẫn nằm tại Công ty CPTMDV Hà Tĩnh, hóa đơn chưa xuất).

(Còn nữa)
VŨ VĂN TIẾN

GIA ĐÌNH & XÃ HỘI

Thứ hai, ngày 12.7.2010 số 38(1.17).

HÀ TĨNH:

Bắt giữ 15 ô tô chở quặng trái phép



Xe chở quặng trái phép tại CA Hồng Lĩnh.

Ngày 11/7, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã triển khai lực lượng bắt giữ 15 xe ô tô chở quặng mangan khai thác trái

quặng mangan khai thác trái phép từ huyện Can Lộc đi tiêu thụ. Thượng tá Trần Thủy Hồng, Phó trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Vào lúc 1h15 ngày 11/7, tại địa bàn xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh), lực lượng Công an đã kiểm tra một số xe tải chở quặng mangan đi từ Can Lộc qua địa bàn thị xã. Các lái xe đã khai nhận số quặng đang chở được khai thác trái phép ở xã Đồng Lộc (Can Lộc) đưa ra cảng Xuân Hải tiêu thụ. Công an thị xã Hồng Lĩnh đã bắt giữ toàn bộ 15 ô tô trên.

Trước đó, Cảnh sát môi trường (Công an Hà Tĩnh) cùng Công an huyện Can Lộc cũng đã thu giữ 700 bao tải đựng 30 tấn quặng mangan được tập kết tại vườn nhà anh Võ Công Tám (xóm Vĩnh Xá 2, xã Thượng Lộc, Can Lộc). Đây là số mangan mà Tám cùng với người dân trong vùng khai thác trái phép, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

CÔNG TUỜNG

PHÁP LUẬT

Thứ hai, ngày 12.7.2010 số 193(4.254).

» Bị chồng đánh, vợ tự tử

Vụ việc xảy ra vào tối 10/7, người vợ đáng thương là chị Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, ở xóm 9, xã Thạch Hưng, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Theo tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, chị Hà đang bán hàng thì nhận được điện thoại của chồng là Trương Thế Nam (31 tuổi) gọi về sửa soạn bàn nhậu tiếp bạn bè.

Đợi một hồi không thấy vợ về, gọi điện không được nên Nam nhờ người nhân vợ rằng phải về gấp, không thì đừng trách. Vợ vàng về nhà, chị Hà lĩnh nguyên một trận đòn tàn bạo của chồng, bất kể mọi người đã ra sức can ngăn. Quá phẫn uất, chị Hà lấy thuốc sâu ra uống nhưng Nam không can ngăn. Sau đó, mặc dù được đưa đi bệnh viện nhưng chị Hà không qua khỏi.

QUANG TRUNG

TIÊN PHONG

Thứ bảy, ngày 17.7.2010 số 198.

► Vận chuyển hơn 100 kg thuốc nổ

Hà Tĩnh (TP) - Tối 15-7, tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, trinh sát Đồn Biên phòng 164 Hà Tĩnh bắt giữ Nguyễn Ngọc Trần (SN 1966, trú xã Thạch Bằng) đang vận chuyển 106kg thuốc nổ TNT trên xe máy. Trần khai được một phụ nữ tên Tâm trú cùng xã thuê vận chuyển thuốc nổ từ TP Hà Tĩnh về xã Thạch Bằng với giá 600 nghìn đồng, để bán cho ngư dân làm mìn đánh cá.

Sáng 16-7, Đồn Biên phòng 164 phối hợp Cơ quan Công an huyện Lộc Hà bắt khẩn cấp một đối tượng liên quan vụ việc.

Minh Thùy

NÔNG THÔN

Thứ tư, ngày 21.7.2010 số 147(2.834).

HA TĨNH:

Dân chặn xe vào bãi rác

Hơn 10 ngày qua, người dân TP.Hà Tĩnh phải đối mặt với sự hôi thối bốc lên từ hàng trăm tấn rác tập kết ngổn ngang lấn cả lòng đường, vỉa hè của tất cả các tuyến phố lớn nhỏ. Nguyên nhân, bãi rác duy nhất của TP.Hà Tĩnh đang bị một số người dân phường Văn Yên, TP.Hà Tĩnh dựng lều, lán ngay trên đường ra vào bãi rác ngăn không cho xe chuyên dụng của Công ty Quản lý công trình đô thị thành phố vận chuyển rác vào bãi rác Đập Chùa trên địa bàn. Ông Lê Đình Thắng - Phó Chủ tịch UBND phường Văn Yên cho biết, mấy ngày qua một số người dân tập trung chặn xe rác vì họ nghe thông tin UBND tỉnh cho nâng cấp và mở rộng bãi rác Đập Chùa, trong khi đó bãi rác này cuối năm nay hết hợp đồng.

HỮU ANH

NGƯỜI CAO TUỔI

Thứ sáu, ngày 23.7.2010 số 62(779).

Trở lại vụ Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lừa dân lấy đất

Ông Trần Bá Song bội tín ...

• TRẦN MỸ

Bài viết "Huyện lừa lấy đất của dân" đăng trên Báo Người cao tuổi (NCT) số 80 (639) ngày 7-10-2009 và số 6 (723) ngày 20-1-2010, nội dung như sau: Năm 2002, UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) quy hoạch khu dịch vụ gồm 23 lô đất, mỗi lô 120m² rồi giao cho UBND xã Kỳ Ninh bán cho dân xây dựng. Có 17 lô đã bán hoàn tất nhưng số đồ làm xong không được kí vì có 6 lô không bán được. Đến năm 2006, địa phương quy hoạch khu dân cư ở nơi hẻo lánh kém giá trị để đổi đất đã bán cho dân ở khu dịch vụ nhưng không hỗ trợ giá trị chênh lệch nên có 3 hộ không chấp nhận đổi, trong đó có bà Trần Thị Thành Thủy, đại biểu HĐND huyện mua hai lô, một lô đã dựng nhà gỗ để ở và kinh doanh hàng tạp hóa. Năm 2008, huyện quy hoạch kẻ biển chồng lên khu dịch vụ. Chủ tịch UBND huyện Trần Bá Song, người phê duyệt dự án khu dịch vụ để bán cho dân 7 năm trước, bây giờ nói rằng đất của họ "không có giấy tờ pháp lí... chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" để khước từ bồi thường. Ngày 22-9-2009, dù không có hành động chống lại nhưng người ta đã khóa tay cả hai vợ chồng bà Thủy, đẩy lên xe cảnh sát đưa về Công an huyện tạm giữ 10 tiếng đồng hồ, căn nhà gỗ bị xe cơ giới nghiền nát để chính quyền lấy đất. Gần 10 tháng qua, kể từ khi Báo NCT lên tiếng, địa phương vẫn không sửa sai, mặc cho người sử dụng đất khiếu nại.

Khoản 7, Điều 50, Luật Đất đai năm 2003 quy định về điều kiện để được cấp sổ đỏ như sau: "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thì hành mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được cấp; trường hợp chưa làm nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo

quy định". Tại Điều 42 nêu "...người bị thu hồi đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 luật này thì người bị thu hồi đất được bồi thường". Như vậy, UBND huyện Kỳ Anh căn cứ vào đâu để không bồi thường cho người bị thu hồi đất? Chủ tịch huyện phê duyệt dự án rồi chỉ đạo Chủ tịch UBND xã bán cho dân, hồ sơ đất có đủ con dấu của huyện và xã, sao lại bảo "không có giấy tờ pháp lí"? Chủ tịch huyện mà nói như thế là nhằm mục đích gì, là biểu hiện phẩm chất hay năng lực?

Thiết nghĩ, chúng ta đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ai có thể chấp nhận một "công bộc" của dân như ông Trần Bá Song, người đứng đầu chính quyền một huyện. Bà Thủy là đại biểu HĐND huyện cùng khóa mà ông Song và chính quyền huyện hành xử như vậy thì còn gì là dân chủ?

Báo NCT còn nhận được đơn tập thể đề ngày 26-2-2010, gồm 19 chữ kí của cử tri thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh, tố cáo một số cán bộ xã lợi dụng dự án để biển này để nhập nhèm, tham nhũng. Trong khi đất của ba hộ bị giải tỏa không được bồi thường, nhiều người không có đất trong vùng dự án lại được bồi thường. Trong buổi tiếp xúc cử tri của HĐND xã ngày 2-1-2010, cử tri đã chất vấn Phó Chủ tịch UBND xã Lê Công Đường nhưng ông Đường trả lời đại khái nên cử tri đã gửi đơn tố cáo đến nhiều nơi. Phó Chủ tịch UBND xã Lê Công Đường và Trưởng thôn Nguyễn Hải Lý bị tố cáo đã chiếm đoạt đất của hộ bà Võ Thị Chinh, ông Nguyễn Minh Tuấn để bán, nhưng không bị xử lí.

Báo NCT đã hai lần lên tiếng nhưng UBND huyện Kỳ Anh không hồi âm, cũng không sửa sai, nay Báo chuyển nội dung này đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, mong lãnh đạo tỉnh chỉ đạo xử lí đúng pháp luật để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất theo quy định của pháp luật, đồng thời xử lí trách nhiệm những người làm sai ■

TIỀN PHONG

Thứ sáu, ngày 9.7.2010 số 190.

Hà Tĩnh:

Xẻ thịt cá nóc làm món ăn

Mặc dù cá nóc chứa độc tố cực mạnh, gây tử vong, nhưng ngư dân vùng bãi ngang huyện Nghi Xuân- Hà Tĩnh vẫn xẻ thịt, chế biến làm món ăn hằng ngày.

Ngày 8-7, tại thôn Cầu Đá, xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân), PV *Tiền Phong* tận mắt chứng kiến cảnh làm thịt cá nóc. Cách bờ biển chưa đầy 100m, hai người phụ nữ thay nhau dùng dao lột da, cắt bỏ đầu, nội tạng loài cá nguy hiểm này. Chưa đầy một giờ đồng hồ, 10kg cá nóc đã chế biến xong xuôi, phơi kín nóng.

“Ngư dân các xã Xuân Liên, Xuân Hội, Cương Gián vẫn hằng ngày dong thuyền ra biển câu cá nóc. Chỉ cần nổ máy chạy 4-5 hải lý, buông neo, trong một đêm có thuyền câu được dăm ba yến cá nóc, hôm nhiều nhất đánh bắt được vài tạ”, chị Nguyễn Thị Xuân trú tại thôn Cầu Đá cho biết. Toàn bộ số cá nóc câu được đem vào đất liền bán lẻ, bán

buôn, giá bình quân 30.000 đồng/10kg. Cá nóc chứa độc tố, nhưng rẻ, thịt thơm, nhiều người tranh nhau mua.

Cá nóc được dân sở tại chế biến thành nhiều món khác nhau: Hấp, luộc, làm lẩu, kho mặn. Khi đánh bắt được nhiều, ngư dân đem xẻ thịt, phơi khô làm đồ ăn dự trữ. Cá nóc cũng là món khoái khẩu của các *bọn* nhậu. “Cách đây vài ngày, bọn em mua 2 yến giá chỉ 60.000 đồng, mang về lột da và vớt hết nội tạng, cho vào nồi hấp với lá sả thơm lừng, gần chục anh em đánh chén no nê!”, một thanh niên thôn Ngọc Huệ hồn nhiên kể. Một số ngư dân sử dụng cá nóc chế biến làm nước mắm.

Tại thôn Nam Mới và Song Phượng (xã Cương Gián) từng xảy ra nhiều bi kịch đau lòng do ăn cá nóc. Một người mẹ mua cá nóc về ăn cùng con, chỉ 30 phút sau, hai mẹ con phải đi viện cấp cứu, tử vong. Năm trước, thuyền của anh em ruột Lê Văn Hải, Lê Văn Trí (thôn Song Phượng) đánh bắt được con cá nóc nặng 1,5kg. Thuyền vào trú ở lạch Đồng Kèn, hai anh em mổ thịt cá nóc, mời anh Phạm Ngọc Thảo và Lê Văn Bắc cùng thôn đến nhậu. Hậu quả, bốn ngư phủ chân tay tê cứng, nôn mửa dữ dội, phải đưa lên BV Nghi Xuân cấp cứu. Lê Văn Bắc thoát chết, ba nạn nhân Lê Văn Hải, Lê Văn Trí và Phạm Ngọc Thảo tử nạn.



Bắt chấp nguy hiểm, ngư dân vùng biển vẫn xẻ thịt cá nóc để ăn

Ảnh: Q.Lor

Quang Long

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

Thứ năm, ngày 29.7.2010 số 90(2461).

Từ thông tin bạn đọc

HÀ TĨNH:

Tiền công đức đi tích Quốc gia rơi... túi cá nhân!

300 triệu đồng/năm là số tiền mà một người dân ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phải nộp cho chính quyền xã sau khi trúng thầu đi tích văn hóa cấp Quốc gia đền Cũ trên địa bàn. Khách hành hương cho rằng, tiền công đức của họ sẽ được đầu tư xây dựng đền chứ không phải để bỏ vào túi cá nhân...

Năm 1993, đền Chợ Cũ (còn gọi là đền Cũ) được xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia. Sau nhiều năm hoạt động không hiệu quả, trong khi đó hàng năm cứ đến ngày lễ số du khách khắp nơi lại về đây thắp hương đồng, nén để quản lý, năm 2005, UBND xã Xuân Hồng đã mang đi tích này ra... "đấu thầu"! Cụ thể người trúng thầu sẽ phải nhận khoán nộp tiền về cho xã Xuân Hồng. Vậy nên mặc nhiên, xã "khoanh chân" nhận tiền và trao đi tích Quốc gia cho cá nhân quản lý. Ông Nguyễn Sỹ Quỳnh, một người dân tại xã Xuân Hồng đã trúng thầu. Và theo thỏa thuận thì một năm, ông Quỳnh sẽ phải nộp cho xã 300 triệu đồng.

Ngược lại, ông Quỳnh có quyền tận thu tiền công đức của khách thập phương để "đắp" vào số tiền nhận khoán. Quan sát thực tế tại đền Cũ thì xung quanh đền có đến hàng chục điểm có hòm công đức. Ngoài ra, tại đây còn có địa điểm thường xuyên có người trực để ghi danh những người đóng góp công đức. "Mục đích của việc công đức là làm cho tâm mình thanh thản. Số tiền đó sau này có thể đầu tư vào việc sửa chữa lại đền cho khang trang hơn...", một khách du lịch đến từ Hà Nội cho hay.

Cái tâm là thế nhưng khách hành hương đâu có biết số tiền này sẽ được thu vào túi cá nhân. Sau đó từ chiếc túi này sẽ được nộp cho chính quyền địa phương. Tìm hiểu sâu hơn về việc sử



"Đền Cũ là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia nhưng hiện vẫn chưa có Ban quản lý chuyên trách. Tất cả các hoạt động đều giao cho chính quyền xã Xuân Hồng quản lý. Việc xã khoán cho một số cá nhân thu tiền công đức là có thật".

Ông Nguyễn Hải Nam
(phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân)

dụng nguồn thu từ tiền công đức, KH&DS thấy số tiền này không phải để đầu tư tôn tạo di tích mà phục vụ cho hoạt động của xã và một cá nhân được nhận khoán thu sau khi trừ chênh lệch hằng năm. Ông Trần Duy Đệ, chủ tịch UBND xã Xuân Hồng thừa nhận có chuyện khoán trên. "Việc khoán thu tiền công đức là có hợp đồng. Số tiền trên không phải phục vụ việc sửa chữa, bảo tồn di tích mà nộp vào ngân sách



❖ Hòm công đức đặt khắp nơi trong đền.

xã. Ngoài mức khoán nộp đủ cho xã thì các hộ được toàn quyền sử dụng số tiền còn lại. Việc khoán thu này chúng tôi đã báo cho lãnh đạo huyện rồi..."

TRỌNG ĐỨC

IV. VĂN HOÁ - GIÁO DỤC Y TẾ – THỂ THAO

KHUYẾN HỌC & DÂN TRÍ

Từ cõi chết trở về thành "thần y" chữa rắn cắn

Được cứu sống khi đã nằm chờ chết với vết thương rắn cắn, ông Dương Hữu Dân (ở thôn 11, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã dày công học phương thuốc quý cứu người. Nhiều năm nay, ông là người chữa rắn cắn nổi tiếng đất Hà Tĩnh.

Từ cõi chết trở về bỗng thành "thần y"

Từ thành phố Hà Tĩnh ngược theo quốc lộ 17 chừng 12km, chúng tôi tìm đến nhà "thần y" nổi tiếng chữa rắn cắn ở xã miền núi Cẩm Mỹ. Mới đến đầu xã hỏi tên ông Dân, nhiều người nhiệt tình chỉ nhà: "Cả cái vùng nì có ai mà không biết vợ chồng ông Dân, bà Xuân chữa rắn cắn. Nhà ông bà nằm khuất trong rừng cây dưới dốc Trông Gai, cạnh bờ hồ Kê Gỗ đó".

Thấy có khách lạ vào nhà, người phụ nữ trạc ngoài 40 tuổi bỏ đám đất đang cuốc dở chạy vội vào nhà: "Các chú có ai bị rắn cắn đi lấy thuốc à? Vô nhà nhanh". Biết chúng tôi là phóng viên, bà ngồi tiếp chuyện: "Cách đây hơn 20 năm, chính xác là 1988, chồng tui đi rừng làm gỗ không may bị rắn cắn, chân sưng vù phải gánh về đưa đi viện. Đến bệnh viện điều trị 3 tuần mà bệnh tình càng nặng thêm. Hai chân lúc đó bị hoại tử, hôi thối. Bệnh viện bó tay trả về nằm chờ chết. Hàng xóm đến thăm hỏi, ai nhìn thấy đôi chân sưng vù chảy mủ của ông ấy cũng phát ớn. Mọi người đều cho rằng không hy vọng gì nữa...

Không cam tâm nhìn chồng ra đi khi còn quá trẻ, tui cầu cứu tứ phương. May mắn có người mách cho thầy Kía 83 tuổi ở xã Cẩm Quang. Tui tới tận nhà mời cụ tới nhà. Cụ tới ăn, ở tại nhà tui, theo dõi, hái thuốc, bào chế



❖ Thần dược đơn giản, mọc sẵn trong rừng, nhưng đang ngày càng hiếm.

cứu chồng tui. Sau hơn một tháng kết hợp uống, xông, rịt thuốc của cụ Kía, anh ấy bình phục lại, chóng gầy đi rồi lành hẳn".

Thoát chết nhờ bài thuốc đơn giản từ lá cây rừng có sẵn trong tự nhiên, thấy được hạnh phúc to lớn của người được trở về từ cõi chết, ông Dân bày tỏ nguyện vọng được học bài thuốc bí truyền để cứu người tích đức. Thầy Kía bằng lòng truyền lại bài thuốc chữa rắn cắn. Ông Dân trở thành "thần y" chữa rắn cắn từ đây.

Thần dược lá rừng

Hơn hai mươi năm hành nghề, đến nay ông Dân bà Xuân không thể nhớ mình đã cứu sống được bao nhiêu người. Bà Xuân nói trước đây nhiều rắn, có tháng có tới hàng chục người bệnh tới nhà bà cầu cứu.

Biết bao người nhờ phương thuốc của ông bà mà giữ được mạng sống, như anh Tài ở xã Thạch Lâm (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh); anh Mạnh ở phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh được cứu sống khi bệnh viện đã trả về; anh Nguyễn Huy Khang, giáo viên trường THPT Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh;...

Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

Chị Dương Thị Nữ, y tá đã làm việc 8 năm ở Trạm y tế xã Cẩm Mỹ cho biết: "Việc Vợ chồng ông Dần, bà Xuân ở thôn 11 chữa rắn cắn là có thật. Họ chữa từ nhiều năm nay. Ở trạm xá này khi nào có trường hợp bị rắn cắn đến, chúng tôi sẽ sơ cứu ban đầu bằng cách chuyen dịch giải độc, rửa vết thương, nặn độc. Sau đó nghe đâu họ về tự tìm đến phương thuốc dân gian bằng lá của vợ chồng ông Dần. Nhiều người khi bị rắn cắn chữa ở đó về nói bài thuốc của ông bà đó thực sự hiệu quả, đơn giản, dễ uống mà không tốn kém. Phải thừa nhận rằng trong dân gian có nhiều phương thuốc rất hay, cần được lưu truyền."

Trưởng thôn 11, xã Cẩm Mỹ, ông Phạm Văn Bàn, tự hào: "Tài chữa rắn cắn của vợ chồng ông Dần, bà Xuân là có thật. Ngay cả trong thôn này cũng có gần trăm trường hợp được ông bà chữa cho lành. Vợ chồng ông ấy làm cho cái thôn 11 Cẩm Mỹ này được nhiều người khắp nơi tìm đến".

Nói về phương thuốc quý, bà Xuân cho biết: Khi một người bị rắn cắn tìm đến, trước hết người thầy cần được biết về triệu chứng nhiễm độc để có thể đoán bệnh nhân bị rắn gì cắn mà cho thuốc phù hợp.

Thuốc là một loại cây mọc trong rừng. Lá của cây đó cắt nhỏ nấu nước xông. Củ già nhỏ hòa với nước lạnh cho uống kết hợp trộn thật đặc với nước rít lên vết thương. Một người khi bị rắn cắn tùy vào mức độ độc tố mà có lượng dùng khác nhau. Cây thuốc này ông bà Dần không trữ sẵn trong nhà mà ngày nào hái dùng ngày đó bởi nếu để đến ngày hôm sau, thuốc sẽ không còn công hiệu.

"Người bị rắn cắn ban đầu uống thuốc này vào sẽ thấy rất ngon, mát, dễ uống; cho đến khi thấy chối thuốc, đắng, uống vào ói ra tức là đã hết độc tố trong người, tính mạng đã được cứu" - bà Xuân tiết lộ.

Sở hữu bài thuốc quý, song ông Dần bà Xuân không lấy đó là "cần câu cơm" mà chỉ tâm niệm chữa bệnh cứu người làm phúc, tích đức cho con cháu; đúng như lời người thầy quá cố của ông căn dặn: vì mạng sống

con người chứ không vì danh lợi!

"Nhiều năm trước nhà tui chỉ cứu giúp người ta mà không lấy tiền. Ai biết ơn biếu chai rượu, gói trà, thì nhận mà không có cũng không hề gì. Nhiều người ở xa cảm thấy mắc nợ nên hàng năm vào dịp tết lại lặn lội mang quà cáp đến khiến mình cũng thấy ngại nên vợ chồng bàn với nhau thôi thì lấy tiền để họ khỏi cảm thấy mắc nợ mình, nhưng chỉ lấy ít thôi", bà Xuân tâm sự. Bà kể, nhiều hôm giữa đêm mưa rét mà người bệnh tới gọi cũng phải dậy ngay đi tìm thuốc cho bệnh nhân. Mạng người là trên hết!

Lo ngại lớn nhất hiện nay của vợ chồng bà Xuân là lá thuốc quý này càng ngày càng hiếm; có khi phải lặn lội vào rừng sâu tìm thuốc, mất nhiều thời gian, công sức mà có khi cũng không tìm ra. Tính mạng của người bị rắn cắn khó cứu khi đã quá muộn.

"Dù ngày càng phải vất vả hơn nhưng vợ chồng tui thề hứa với nhau sẽ không bao giờ từ bỏ bài thuốc bí truyền tích đức này" - bà Xuân nói như hứa với lòng mình □

QUỐC TUẤN - CÔNG MẠO - VĂN DŨNG

TUỔI TRẺ

Chủ nhật, ngày 25.7.2010 số 198/2010(6238)

Đình chỉ công tác trưởng khoa lừa bệnh nhân

HÀ TĨNH - Ngày 24-7, ông Nguyễn Tuấn - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh - cho biết ban giám đốc bệnh viện này vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bác sĩ Trần Phan Thiều (trưởng khoa ngoại tổng hợp) vì có những hành vi lừa bệnh nhân.

Theo ông Tuấn, sau khi nhận được đơn thư phản ánh của

bệnh nhân tố cáo bác sĩ Thiều lừa người bệnh là có bác sĩ giỏi ở Hà Nội về, bệnh viện vừa trang bị thiết bị hiện đại để thu tiền trái quy định và chỉ định sai về chuyên môn đối với hai ca mổ ngày 21-7, lãnh đạo bệnh viện họp và xét thấy những đơn thư phản ánh của bệnh nhân về bác sĩ Thiều là sự thật.

VĂN ĐỊNH

THẾ GIỚI MỚI

Thứ hai, ngày 26.7.2010 số 894.

Làng... ung thư vú!

GIANG NAM

Bắt đầu từ 3 năm trước, ở một thôn nhỏ bé và nghèo nàn có một phụ nữ bị chết vì bệnh ung thư vú quái ác. Từ đó trở đi, như một thứ "dịch dây chuyền" len lỏi từ ngõ này sang ngõ khác, cho đến nay, cả làng có tới gần 30 phụ nữ mắc bệnh ung thư vú. Người dân quanh vùng gọi đây là "làng ung thư vú" hay "làng đau khổ"...

Về... "làng ung thư"

Làng quê đang gặp căn bệnh ung thư vú gây tang tóc, đau khổ đến tận cùng đó là thôn Khe Giao 2, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Trường hợp đầu tiên là chị Trần Thị Vinh, 39 tuổi, chết cách đây hơn 3 năm. Chị Vinh vốn là người khỏe mạnh, suốt ngày quần quật ngoài đồng. Cho đến một ngày, sờ thấy rõ một cục u ở trong ngực bằng hạt đậu phộng nhưng chị bỏ qua, đến khi nó phát triển lớn cỡ hạt nhãn chị mới nghĩ đến chuyện đi khám thì đã quá muộn. Anh Tường, chồng chị kể trong nước mắt: "Thời kỳ khởi phát ung thư im lìm, hiển lành, rứa mà nó ác thế, chỉ trong 2 tháng, vợ tôi đau và suy sụp hẳn, rồi bác sĩ trả về và chết...". Đến bây giờ, anh Tường trong cảnh gà trống nuôi con vẫn mà chưa người nổi đau mất vợ vì căn bệnh quái ác.

Chị Nguyễn Thị Nhiều, cách nhà chị Vinh một con ngõ, mới phát hiện ra bệnh 3 tháng nay cũng nói trong nước mắt: "Ban đầu, em cũng sờ thấy rõ một cục ở trong ngực chỉ bằng hạt đậu phộng, rút kinh nghiệm từ chị Vinh nên em đi khám

và biết mình cũng bị. Em tưởng ung thư thì phải đau chớ. Ai ngờ nó không gây đau mà nổi đau thì cứ giằng xé em và gia đình". Chị vừa được chống đưa ra Bệnh viện K (Hà Nội) khám lại, chụp, chiếu và lấy thuốc. Nỗi lo âu lại hằn thêm trên nét mặt gầy gò bởi khoản tiền thuốc thang và đong gạo. Nhà chị vốn đã nghèo, đứng nghĩa kiểu chạy ăn từng bữa, giờ mang căn bệnh quái ác vào người thì sao không đau khổ?

Hơn 5 tháng nay, cuộc sống của vợ chồng anh Lê Trọng Hoàng và chị Nguyễn Thị Hoài (40 tuổi) gắn liền với các bệnh viện từ khắp trong Nam ngoài Bắc. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng khi phát hiện vợ không may mắc phải căn bệnh ác nghiệt - ung thư vú, anh Hoàng quyết tâm bán hết tài sản trong nhà, khăn gói khắp nơi chữa trị cho vợ. Bây giờ, khi trong nhà không còn gì để bán, lại tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình bị những cơn đau hành hạ đến tê dại cả người, nước mắt anh Hoàng như chảy ngược vào trong. Không nói được thành lời, anh chỉ biết cắn răng cùng vợ chịu đựng. Thình thoàng, thương cảm trước hoàn cảnh của vợ chồng anh,

hàng xóm biểu người dăm ba nghìn đồng để anh mua thêm bịch sữa, gói bánh. Từ lúc phát bệnh đến giờ, chị Hoài đã sụt mất 15kg. Trong giai đoạn cuối, chị chỉ nằm trên giường, mọi sinh hoạt đều nhờ vào người chống đỡ tình nghĩa.

Tại làng này còn có nhiều hoàn cảnh bệnh tật thương tâm hơn nữa như chị Hương, chị Phiến, chị Tần... đều đau khổ vì bệnh bùng phát, gia cảnh lại khó khăn, trong nhà lúc nào cũng buồn như có tang. Chị Lê Thị Mến, 25 tuổi, mới kịp sinh con đầu lòng đã dính căn bệnh quái ác. Sinh ra trong gia đình nghèo, cha mẹ quanh năm vất vả với cơm áo gạo tiền, Mến lấy chồng cùng làng nhưng hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì mắc bệnh. Bây giờ, chồng Mến phải vào Nam làm thuê kiếm tiền về cho vợ chạy chữa. Mến ngậm ngùi: "Anh nó điện về suốt, sợ em có chuyện, nhưng nếu về thì càng chết đói. Về rứa được há trời!". Mến đem bức ảnh cưới của hai vợ chồng ra cho chúng tôi xem, hình ảnh hạnh phúc rạng ngời mà chúng tôi thấy được giờ chỉ còn lưu lại trên khung. Ánh mắt Mến ngơ ngác nhìn khắp nhà như "tổ khổ", một nỗi



Những tấm phim chụp bệnh ung thư như thế này liên tục xuất hiện ở thôn Khe Giao 2

Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

khổ bị kim nén không biết kêu ai, bởi ở làng này, nhiều người bị bệnh như Mến. Xa xa trong xóm, có tiếng khóc từ nhà ai đó vọng đến. Không cảm lòng được, Mến kêu lên: “Rằng mà ông trời ác rứa, chúng tôi chỉ là những nông dân hiền lành thôi mà! Rằng bắt chúng tôi phải gánh căn bệnh ni chứ?”. Nhìn khuôn mặt hốc hác vì đau khổ, bất lực ấy, chúng tôi hiểu nỗi đau mà họ phải đối mặt thật khủng khiếp.

Làng xóm hoang mang!

Khi chúng tôi có mặt tại thôn Khe Giao 2, trong nhà ngoài ngõ, người làng chỉ bàn tán một việc là bệnh tình ai nặng, ai nhẹ, để lượng sức mình mà lo thăm nom nhau cho vẹn tình làng nghĩa xóm. Nhưng hẳn trên những nét mặt chân què ấy là nỗi đau đang đè nặng. Gặp chị Nguyễn Thị Nga, 37 tuổi, chưa kịp hỏi chuyện, chị rung nước mắt kể: “Tôi mắc bệnh 3 năm nay, vừa rồi nhà tôi đã phải bán tất cả để lấy tiền đưa tôi ra Hà Nội chữa trị, cắt bỏ khối u, tổng chi phí hết gần 50 triệu đồng. Thế nhưng, bác sĩ bảo khối u có thể trở lại, tôi rất lo, liệu con cái sau này có bị ảnh hưởng gì không?”. Trông chị bây giờ gầy và xanh xao lắm. Thế nhưng theo như chị Nga cho biết, gia đình chị đang còn có cái để bán, để đi cắt “nó” đi. Trong làng có mấy người, đến gạo không có mà ăn, nói gì đến việc khám, chữa bệnh. Qua tìm hiểu của chúng tôi, chị Nga là trường hợp “may mắn” nhất thôn Khe Giao 2, bởi phát hiện bệnh kịp thời và có tiền đi cắt sớm.

Chị Lê Thị Mai, Trưởng thôn Khe Giao 2 cho biết: “Cả thôn có 125 hộ dân với 431 nhân khẩu. Hầu hết người dân sống bằng nghề nông và chăn nuôi nên cuộc sống rất khó khăn. Mấy năm qua, căn bệnh ung thư vú hoành hành khiến cuộc sống nơi đây vốn đã nghèo khó càng trở nên vật vờ, tang thương”. Những người bị bệnh hầu hết trong độ tuổi lao động, từ 25-40 tuổi. Đây là điều rất đáng lo ngại, bởi họ là trụ cột kiếm tiền trong gia đình, giờ mắc bệnh, thì cái đói, cái nghèo cũng đang là



Chị Nguyễn Thị Nga chưa hết nỗi ám ảnh căn bệnh quái ác có thể tái phát

“căn bệnh” không kém phần quyết liệt đối với người dân nơi đây. Trong khi đó, theo phản ánh của người dân, đến nay, chính quyền địa phương và các cấp ban ngành tỉnh Hà Tĩnh chưa thực sự quan tâm đến hiện tượng thôn Khe Giao 2 có nhiều người mắc bệnh ung thư vú, cũng chưa quan tâm đúng mức đến đời sống của bà con mắc bệnh, khiến người dân vô cùng lo lắng và hoang mang. Nhiều gia đình có người bị bệnh đã phải bán cả nhà cửa, tài sản để chữa trị. Người nào may mắn khỏi bệnh thì nợ nần chồng chất, chưa biết rồi có vượt qua được nghèo đói và bệnh tật hay không? Có bệnh nhân vốn gia đình khá giả, nhưng do mắc bệnh, bán hết tài sản thành nghèo đói, thành kiệt quệ... Đại đa số người mắc bệnh không hiểu nguyên nhân từ đâu, vì sao mình lại gặp tai kiếp ung thư vú quái ác...

Người hiểu biết nhất về căn bệnh ung thư vú ở thôn Khe Giao 2 có lẽ là cựu chiến binh Nguyễn Văn Toàn. Ông nhận định: “Tôi đoán, mảnh đất này trước đây là chiến trường bị địch dội bom không thương tiếc hòng cắt đứt mạch máu giao thông. Sau ngày giải phóng, bom đạn vẫn nằm sâu dưới lòng đất có thể ngấm vào nguồn nước. Có thể, người dân trong thôn dùng nước cuối nguồn, nên dòng nước nhiễm độc đó đã gây bệnh”. Còn

anh Nguyễn Văn Linh, một người dân trong thôn, cho rằng: “Khe Giao 2 trước đây có nông trường cam, chanh. Nông trường có kho thuốc trừ sâu dự trữ lớn để phun. Đến nay, hầu hết người dân dùng nước máy khoan. Có thể kho thuốc đấy sau khi phân hủy đã ngấm vào mạch nước nên người dân mới mắc bệnh”... Nhưng đó mới chỉ là những phỏng đoán mà thôi.

Rất cần các nhà khoa học vào cuộc

Về Khe Giao 2 những ngày này, người dân đang ngày đêm đau đớn, lo lắng và vật vờ với căn bệnh quái ác. Nhất là chị em phụ nữ, họ lo sợ từng ngày,

từng giờ cho số phận của mình. Từ ba năm nay, gái làng Khe Giao 2 rất khó lấy chồng vì nhiều chàng trai sợ, lấy họ về cũng mắc bệnh ung thư vú thì khổ lắm, lại mất vợ dễ như chơi.

Trước lúc chia tay, chị Lê Thị Mai nói trong nỗi lo lắng: “Cả làng không rõ nguyên nhân gì dẫn tới căn bệnh quái ác này, nhất là chị em phụ nữ chúng tôi rất hoang mang, lo sợ, không biết rồi lúc nào mình mắc bệnh, mình có may mắn thoát nạn hay không. Chúng tôi rất mong cấp trên và các tổ chức sớm có biện pháp xác định nguyên nhân để người dân yên tâm và có cách phòng tránh, chữa trị”. Từ thông tin của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn, chúng tôi được biết, đến nay các cơ quan chức năng chưa làm rõ được nguyên nhân khiến nhiều chị em ở Khe Giao 2 mắc bệnh ung thư vú, trong khi số người mắc bệnh ngày một gia tăng, khiến làng xóm tiêu điều, lòng người hoang mang lo sợ. Mong rằng, các cơ quan chức năng, chính quyền Hà Tĩnh, các nhà khoa học sớm có những biện pháp nghiên cứu, xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh ung thư vú tại đây. Các cấp ban ngành địa phương cũng cần sớm có những hỗ trợ về mặt kinh tế cũng như tinh thần để người mắc bệnh bớt đau khổ. ■

GIÁO DỤC & THỜI ĐẠI

Chủ nhật, ngày 4.7.2010 số 27.

 **Gương mặt nhà giáo**

“CON CHIM ĐẦU ĐÀN” CỦA TRƯỜNG THCS LÊ VĂN THIÊM, TP HÀ TĨNH

Trên miền quê “Đất nghèo nuôi chữ” ấy, thầy giáo trẻ Phan Văn Hương bắt đầu cuộc đời nhà giáo. Sau 4 năm giảng dạy và công tác, thầy được đứng vào hàng ngũ của Đảng và được đề bạt phó hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng. Cũng nơi miền quê ấy, thầy tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý trong lĩnh vực chuyên môn và công tác quản lý nhà trường.

Tháng 9 năm 1982, thầy được điều về làm Hiệu trưởng Trường PTCS Lê Bình thuộc phường Nam Hà, thị xã Hà Tĩnh. Đầu năm học 1992 - 1993, thầy lại được chuyển về Trường THCS Nam Hà. 12 năm công tác tại ngôi trường này, thầy Hương cùng với tập thể sư phạm ở đây đã xây dựng nhà trường trở thành đơn vị lá cờ đầu 5 năm liên tục (từ năm học 1995-1996 đến năm học 1999 - 2000) của ngành GD-ĐT Hà Tĩnh, được tặng cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ và được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (1997), Huân chương Lao động hạng Nhì (2002).

Với năng lực và uy tín của mình, tháng 8 năm 2004, thầy Phan Văn Hương lại bước vào trận tuyến mới - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Thiêm - trung tâm chất lượng cao của thành phố Hà Tĩnh, vinh dự lớn nhưng trách nhiệm lại càng lớn lao hơn. Ở mái trường này, ngoài công việc dạy và học như bao ngôi trường khác, còn có nhiệm vụ hết sức nặng nề, đó là việc bồi dưỡng HS giỏi tỉnh cho toàn thành phố. Với sự nỗ lực, tìm tòi sáng tạo của bản thân, cùng với lòng nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ GV, trong 5 năm qua, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực công tác. Hàng năm, có 100% số HS lớp 9 đậu vào THPT công lập. Có khoảng trên 50% đậu vào THPT Chuyên tỉnh và khối THPT chuyên trong các trường Đại học. HS xếp loại học lực giỏi trên 70%, khá gần 30%. 100% HS được xếp loại hạnh kiểm tốt và khá.

Thầy giáo Phan Văn Hương sinh ra và lớn lên tại thành phố Hà Tĩnh, là người con thứ 7 trong một gia đình có 10 anh chị em, bố mẹ đều là cán bộ, công nhân viên. Tốt nghiệp sư phạm ngành Toán năm 1974, thầy được điều về giảng dạy tại Trường PTCS Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh - một vùng đất giàu truyền thống hiếu học.



Thầy giáo Phan Văn Hương

Trong công việc, thầy luôn cải tiến đổi mới phương pháp quản lý, tìm ra nhiều giải pháp như soạn thảo Quy chế về chấm điểm thi đua của cán bộ, GV; 16 điều quy định đối với HS...

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Cán bộ, đảng viên không chỉ giỏi về chính trị mà còn phải giỏi về chuyên môn. Làm nghề gì cũng phải học và làm nghề gì thì phải thạo nghề ấy. Không có chuyên môn sẽ dẫn tới bệnh nói suông, lãnh đạo chung chung”. Vì vậy, thầy Phan Văn Hương luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ. Ý thức tự học, tự rèn của cán bộ, đảng viên đã trở thành phong trào quần chúng. Hiện nay, đội ngũ của nhà trường có 57 cán bộ quản lý, GV, nhân viên hầu hết có trình độ Đại học, trong đó 4 đồng chí có trình độ Thạc sỹ, 6 đồng chí đang theo học Thạc sỹ các

ngành.

Để làm tốt công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học, ngoài việc quan tâm đến công tác xây dựng khối đoàn kết, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chăm lo đến đời sống tinh thần và vật chất, nhà trường còn quan tâm đến những cán bộ, GV, HS có hoàn cảnh khó khăn, gặp những rủi ro hoạn nạn. Các hoạt động từ thiện đã được toàn trường hưởng ứng tích cực và thu được kết quả tốt đẹp.

Hai năm qua, triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo cho toàn trường phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng GD toàn diện. Nhiều nhân tố mới xuất hiện, nhiều GV giỏi, quản lý giỏi; nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh.

Những biểu hiện tiêu cực hoặc các tệ nạn xã hội không xâm nhập vào trường học. Môi trường GD lành mạnh, trong sáng, tạo không khí thân thiện, an toàn.

Năm học 2008 - 2009 Trường THCS Lê Văn Thiêm được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia, được UBND tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị lá cờ đầu của khối THCS trong toàn tỉnh. Đặc biệt, trong đợt sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn thành phố, thầy Hương là một trong 6 đại biểu được báo cáo điển hình trước hội nghị.

Trong quá trình giảng dạy, công tác, nhà giáo Phan Văn Hương đã có thành tích thật xuất sắc: 56 tuổi đời với 35 tuổi nghề, 31 tuổi Đảng, 30 năm làm Hiệu trưởng; gần 30 năm liên tục, thầy đạt danh hiệu GV giỏi, Chiến sỹ thi đua các cấp; được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2000); được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (năm 2002), nhiều Huy chương, Kỷ niệm chương, nhiều Bằng khen của Bộ GD - ĐT, của UBND tỉnh.

DƯ LÝ TRÍ

CÔNG AN NHÂN DÂN

Thứ tư, ngày 7.7.2010 số 106

Nghi Xuân - Hà Tĩnh: Đi tắm biển, 2 học sinh bị sóng cuốn trôi

Thông tin từ chính quyền xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân cho biết, đã có hai học sinh THCS bị sóng cuốn trôi mất tích khi cùng với nhóm bạn cùng trường đi tắm biển. Khoảng 9h30' ngày 4-7 năm học sinh đã rủ nhau xuống bãi biển Xuân Hải, huyện Nghi Xuân để tắm. Cả nhóm 5 em đang tắm chừng 30 phút thì đột

nhiên phát hiện không thấy hai em Trần Văn Duy và Trần Duy Hùng (cùng SN 1995) ở đâu. Cả nhóm hốt hoảng chạy về làng thông báo và người dân thôn Hải Đông, xã Xuân Hải vội vã chạy ra biển tìm kiếm nhưng vô vọng. Phải đến 18h15' thì thể 2 em học sinh xấu số mới được tìm thấy ở khu vực vùng nước xoáy.

Chỉ trong vòng 1 tháng nghỉ hè, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra hàng chục vụ đuối nước làm chết 8 em học sinh và bị thương hàng chục em khác. (*Trần Hưng-Hà Lĩnh*)

PHÁP LUẬT

Thứ năm, ngày 29.7.2010 số 210(4.271).

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ TĨNH:

Thí nghiệm trên bệnh nhân

■ THUY THÔN

Hơn mười ngày sau khi mổ đường tiết niệu tại Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh – BV), hai bệnh nhân Nguyễn Mạnh Tùng (phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) và Nguyễn Xuân Định (Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) vẫn chưa hoàn hồn. Cả hai bức xúc cho rằng họ bị lừa...



● Hơn 10 ngày sau mổ, bệnh nhân Tùng vẫn đang rất đau đớn.

Nói một đường, làm một nẻo

Ngày 12/7, anh Tùng vào Khoa Ngoại tổng hợp (KN) với triệu chứng tắc đường tiết niệu, bí tiểu. Sau khi khám, bệnh nhân này được chẩn đoán sỏi niệu đạo, phải phẫu thuật. Đang lo lắng thì bà Mỹ - vợ ông Tùng - được bác sỹ (BS) Thiệu - Trưởng KN - tư vấn là hiện BV mới liên hệ đưa thiết bị mổ nội soi và bác sỹ phẫu thuật từ Hà Nội về, đảm bảo nhanh chóng, an toàn, không gây đau đớn và chỉ trong hai ngày có thể ra viện. BS Thiệu cũng nói rõ, đây là mổ dịch vụ nên chi phí gia đình phải trả 100%. “Nếu ca mổ được thực hiện trước 3 giờ thì chỉ mất ba triệu, nếu để quá 3 giờ, dù có 40 hay 50 triệu cũng không thực hiện được” - BS này nói.

Nghe được tư vấn từ BS Trưởng khoa, bà Mỹ như “chết đuối vớ được cọc”, dù

có bán nhà cũng lo cứu chồng nên đồng ý mổ nội soi. Sau khi đưa 3 triệu đồng cho BS Thiệu, khoảng 8 giờ ngày 14/7 bệnh nhân được đưa lên bàn mổ.

Khoảng 30 phút sau, thay vì nhận được tin ca mổ đã thành công như tư vấn của BS Thiệu thì gia đình “hết hồn” khi nghe tin bệnh nhân Tùng vật vã đau đớn vì ê kíp mổ không thành công, buộc chuyển sang mổ phanh. Ca mổ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ khiến người nhà bệnh nhân hết sức hoang mang. Mặc dù trong hợp đồng ca mổ được thực hiện là mổ nội soi chứ không phải mổ phanh. Điều làm gia đình bệnh nhân bức xúc hơn là kíp mổ không hề có BS Hà Nội như tư vấn, mà chỉ có BS Thiệu cùng một người tên Hùng và sau khi mổ, các thông tin từ BS không thống nhất: khi cho là sỏi bùn, lúc lại cho rằng có u Pô lép đã

cắt; lúc lại nói là sỏi đã được tán và hút vào máy... khiến gia đình bệnh nhân hết sức lo lắng. “BS Thiệu không thể cho tôi thấy một hạt sỏi nào sau ca mổ như đã hứa” - bà Mỹ bức xúc.

Sau thất bại của kíp mổ trên, những tưởng các bác sỹ sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm và làm đúng hơn đối với những bệnh nhân khác. Nhưng không! Theo người nhà bệnh nhân Nguyễn Xuân Định, cũng với chiêu bài thiết bị mổ nội soi hiện đại và BS phẫu thuật từ Hà Nội về, chiều 14/7 BS Thiệu lại tiếp tục thu 3 triệu đồng trước khi bệnh nhân này lên bàn mổ. Và cuộc phẫu thuật nội soi lại thất bại, kíp mổ do BS Thiệu làm trưởng kíp đã mổ phanh lấy sỏi mà không thông báo cho gia đình. Mặc dù sau mổ, BS Thiệu đã trả lại số tiền 3 triệu đồng (tiền mổ nội soi) cho người nhà bệnh nhân nhưng họ vẫn hết

sức bức xúc vì theo bệnh nhân Định, ông vừa mổ khớp háng ở BV Việt Đức về, bản thân lại đang mắc bệnh thận, sức khoẻ rất yếu, vì vậy ông chỉ chấp nhận mổ nội soi. Ai dè...!

Y đức để đâu?

Ngay khi vụ việc xảy ra, điều đáng buồn là ở cách cư xử của phía BV và cả chính BS Thiệu, BS Hùng – người được cho là bác sỹ phẫu thuật từ Hà Nội về mổ.

Sau kíp mổ không thành công, BS Thiệu trực tiếp gặp bà Mỹ để “đưa” một triệu đồng với lý do ca mổ không khả quan cho lắm. Tuy nhiên, bà Mỹ đã không nhận bởi trước đó, BS Thiệu tư vấn chắc chắn và đảm bảo ca mổ 100% sẽ thành công.

“Lúc thì BS Thiệu nói cắt thịt thừa trong bàng quang, lúc lại bảo là sỏi bìn... làm tôi chẳng hiểu gì cả” – bà Mỹ cho biết thêm.

Về phía BS Hùng, tham gia ê kíp mổ cho bệnh nhân Tùng và Định, sau thất bại của hai ca mổ trên đã có thái độ thiếu trách nhiệm với bệnh nhân. Theo bà Mỹ, sau ba lần tìm gặp, chỉ duy nhất một câu BS Hùng nói với bà là: *“Việc tôi mổ đến đó là xong, còn chuyện sau này không biết”.*

Để tìm hiểu, chúng tôi có mặt ở BV và phải sau 5 lần chạy đi chạy lại, ông Tuấn – Giám đốc BV cho biết: Ban Giám đốc BV đã tạm đình chỉ công tác với BS Trần Phan Thiệu từ ngày 23 đến 30/7 để làm rõ vụ việc. ■